

Dag lieve Cosmic&Flower vriend of vriendin

Vanuit mijn hart hoop ik dat je 2007 net als wij met veel dankbaarheid kunt afsluiten tijdens de laatste dagen van dit jaar!

Voor ons is het een jaar geweest waarin we veel hebben mogen manifesteren en ons hebben mogen voorbereiden op grote veranderingen voor het thuisfront van Cosmic&Flower Remedies in 2008.... De grootste reden van deze komende veranderingen zijn natuurlijk het feit dat ik momenteel meer op Egyptische- dan op Nederlandse bodem verblijf. Zoals het er nu uitziet, althans totdat er andere sturingen komen, zal dit voorlopig ook zo zal blijven.

Soms vraag ik me ook af waarom mijn pad grotendeels in Egypte bewandeld behoort te worden. Zo ben ik laats, na het kijken van het programma Nederland helpt, zelfs even in tranen geschoten door mijn gedachte: waarom Egypte, waarom niet in Nederland, er is hier minstens zoveel hulp nodig. En natuurlijk het gemis van mijn gezin, het zien opgroeien van onze kleinkinderen, broers en zusjes, gezinsverjaardagen, Kerstmis en Nieuwjaar e.d. speelde bij de traantjes die vrij kwamen ook een rol.

Vanuit dit gevoel ben ik ben ik me af gaan stemmen om meer inzichten te mogen ontvangen betreffende mijn taak in Egypte. Hoewel de inzichten die ik mocht ontvangen vrij persoonlijk zijn wil ik ze graag met je delen, omdat ze ook collectief zijn.

De eerste beelden die ik mocht ontvangen waren de hemelstanden van de Pleiaden, Orion, Sirius, Venus en Mars. Tijdens de woestijndagen, die ik mocht doorbrengen met 3 groepen zielsmaatjes van 14 oktober tot 29 november, wees ik elke avond weer naar het oprijzen van de Pleiaden, Orion, Sirius, Venus en Mars. Blijkbaar wilde de sterren en planeet standen mij tijdens de afgelopen drie reizen iets duidelijk maken.

Vanuit deze energie herinnerde ik me dat wij na de val van Atlantis groepsgewijs, vanuit onze MerKaBa techniek, de lichtstralen van de Zon zijn gaan volgen en dat zo o.a. de twee oerbeschaving, de Maya's en de Egyptenaren zijn ontstaan.

In mijn herinnering kwam informatie die ik ooit gelezen of gehoord had over archeologische vondsten, die bewezen hebben dat er een verbinding ligt tussen beide culturen. Beide bevolkingsgroepen beschikken over een kalender die kosmische sturingen kunnen berekenen. Voor beide bevolkingen waren de Zon, Orion, de Plejaden, Mars en Venus belangrijk, beide beschavingen gebruikte deze kosmische hemellichamen als uitgaanspunt te voor 'de bouw' van hun tempels en piramides.

Het blijkt ook dat wanneer men de Grid Point locatie van Polaris, de huidige poolster, door de Grid Point locatie van Sirius deelt, men de Grid Point locatie van de Quetzalcoatl piramide in Mexico heeft!

Dat er verbanden zijn tussen Kosmische weerspiegelingen, zoals o.a. het Gizeh plateau en Orion en de verbinding onderling de eerste Egyptenaren en de Maya's was me nu wel duidelijk!

Steeds meer levenspuzzelstukje begonnen op hun plek te vallen, zoals het inzicht waarom ik al in 2001 Egyptische Energieën en in 2002 Maya Energieën mocht vastleggen in de Cosmic&Flower Energies. Inzichten in de hulp van Lichtwezens, die zowel het wezen van Enoch als Thoth zijn, of Quetzalcoatl die ook Osiris is. Ik kan nu ook begrijpen waarom ik tijdens onze reizen in Egypte dagelijks begin met het bespreken van de Maya Zonzegel dagenergie en inzichten aanreik, waardoor men o.a. meesterschap over zijn eigen wezen kan leren behalen, met behulp van de Maya Zonzegel energieën.

Weer kwamen de beelden van de Hemelstanden die mij zo gefascineerd hadden in Egypte, vooral Mars kwam sterk naar voren. Ik dacht meteen weer aan een kosmische weerspiegelingen, ditmaal aan het verband tussen Gizeh en Cydonia, de regio op Mars waar de 3 piramides gefotografeerd zijn. Beide piramide plateaus staan in relatie met de Gulde Snede, in de Grid Point Locaties van beide zijn de wiskundige heilige getallen, pi en radiale, terug te vinden.

En ook de ontdekking door Carl Munck kwam in me op. Hij ontdekte dat de oorspronkelijke nul-meridiaan op Aarde, exact door het midden van de Cheops piramide loopt en dat de nul-meridiaan op Mars exact door het midden van de D&M piramide loopt. Carl ontdekte dus een verband tussen het Cydonia plateau op Mars en het Gizeh plateau in Egypte. Op internet kun je meer informatie en zelfs foto's hierover vinden indien je geïnteresseerd bent.

En Boriska (een Russisch jongetje) kwam in mijn gedachte. Op 7 jarige leeftijd vertelde hij over zijn leven op Mars en dat het leven van de mensheid totaal zal veranderen als de Sfinx geopend zal worden. Hij beweert dat er een openingsmechanisme verborgen zit achter een van de oren van de Sfinx. Hij praatte tijdens het gesprek ook over de Maya beschaving alsof hij het over een beschaving had. Hij maakte duidelijk dat we over beide culturen nog maar heel weinig afweten.

Mocht je meer willen weten over Boriska, dan hoef je zijn naam en Mars maar in te tikken bij Google.

Weer werd er en verband gelegd tussen beide culturen.....maar waarom bleef het beeld van Mars zo sterk mijn aandacht trekken dacht ik. En weer dacht ik aan en stukje uit het gesprek van Boriska. Dit kind was ondanks zijn jonge leeftijd, net zoals ik, ervan overtuigd dat de hergeboorte van de Nieuwe Aarde (het Gouden tijdperk), eraan komt en dat nieuwe kennis en inzichten noodzakelijk zijn voor een Hogere bewustzijnsverandering van de mensheid.

Even begon ik feiten bij elkaar te voegen. In augustus 2003 stond Mars voor het eerst sinds 60.000 jaar ongekend dicht bij de aarde. Dit speelde zich af tijdens de 8:8 leeuwenpoort trillingen begon ik mij te realiseren! Veel bijzondere Kosmische sturingen van ster- en planeetstanden van 2003 had ik beschreven in de syllabus van onze 4^{de} opleidingsdag. Mars heb ik daarin niet benoemd, blijkbaar was ik voor de inzichten die nu mochten komen toen nog niet klaar

Mij werd nu duidelijk gemaakt dat Mars een grote rol meespeelt in het ontwakingsproces van de nog slapende DNA codes, die ook verborgen liggen in de Cheops en die bewaakt worden door de Sfinx! (De NASA heeft ook een foto gemaakt van een gezicht op het Cydonia plateau van Mars, waarvan een gelijkenis te herkennen is met het gezicht van de Sfinx. Ook deze foto kun je vinden via Google).

Met kippenvel begon ik te begrijpen wat Mars me duidelijk wilde maken.

In augustus was ik in Egypte en in de nacht van 7 op 8 augustus in de Black Desert om me af te stemmen op de 8:8 leeuwenpoort opening. Zoals gewoonlijk richtte ik mij op een van mijn oude thuis fronten de Pleiaden. Die nacht stonden zij in het Oosten, waar ook even later Orion en Sirius zouden opkomen. Dat alles zich richting Oosten afspeelde vond ik heel bijzonder omdat Mohammed, Vrede zij met Hem, in de Koran onze Scheppende God als de Meester van Sirius aanbid. En zoals je waarschijnlijk weet bidden alle Islamieten richting oosten en kwamen de drie wijzen uit het Oosten etc. . Even later realiseerde ik me dat Mars en de Pleiaden dicht bij elkaar stonden en dat Mars feller leek dan normaal.

Even concentreerde ik me op de zwarte stenen waar ik op stond, die volgens 'de volksmond' van een meteoren regen van Mars afkomstig zijn. Zonder me er ooit op af te stemmen heb ik dit ook altijd geloofd, omdat ook de NASA in de 40tiger jaren een meteor in Egypte heeft laten onderzoeken en beweert dat deze van Mars afkomstig is. Verder heb ik er toen niet bij stil gestaan. Maar nu ook weer blijkt dat Mars weer tijdens de 8:8 poort trillingen van dit jaar aan zijn reis richting Aarde is begonnen, begin ik te begrijpen dat er zich werkelijk veel meer aan het afspelen is vanuit zijn verbinding met Egypte dan ik in de gaten had.

In de nacht van 18 op 19 december zal hij 88,1 miljoen km van ons afstaan en op 24 december, kerstnacht, staan Mars, de Zon en de Aarde op één lijn! Dit noemt men een oppositie en dit betekend dat levensproces ondersteund worden. Ook levensprocessen die bij de sterrenbeelden horen waar hij doorheen reist. Dit zijn Stier en tweeling. (de Pleiaden liggen in het sterrenbeeld Stier).Mars zal dus collectief de levensprocessen mee gaan ondersteunen de komende tijd.

Wat de astrologische werking hiervan is kan ik je helaas niet aanreiken, ik ben geen astroloog zoals ik in vorige nieuwsflitsen al aangaf. Wat ik wel mocht ontvangen was de informatie, dat wij nu met andere ogen naar de werking van Mars behoren te gaan kijken. Deze planeet heeft net zoals ons chakrasysteem ook Hogere kwaliteiten.

Mars die hoofdzakelijk de god van de oorlog genoemd word is ook de planeet van de levenskracht, de ruwe kundalini energieën!

Dit zijn ook mijn Maya Zonzegel kwaliteiten als Rode Slang zijn. De Maya's omschrijven de Rode Slang als de levenskracht energie, de ruwe kundalini energie. Vanuit mijn Rode Slang wezen kan ik op een ruwe wijze de kundalini energie bij andere mensen aanraken, zodat ze hun Zelf- Meesterschap kunne gaan behalen. Ik noem dit ook wel het activeren van het zelfgenezende vermogen door het gif van mijn slangenbeet.

En dit is ook de wijze waarop Mars te werk gaat.....Mars activeert vernietigende situaties die uitdagen om ze uit te zuiveren, zodat men ruimte krijgt om aan een verdere Hogere Bewustwordingen te werken of situaties vanuit het Hoger Bewustzijn op te lossen!

Het Mars symbool is de cirkel van de Geestkracht, onze hogere mentale zijde, met daarop de pijl die het mannelijke aspect van de levenskracht vertegenwoordigt. Ons Hoger Mentale wezen. Opeens dacht ik aan de 3^{de} Straal..... onze Geestkracht wordt genavigeerd door de 3^{de} Straal van het Hogere Intelligente Mentale aspect van de Goddelijke liefde!

De Chohan Meester van de 3^{de} Straal is Serapis Bey., De Meester die toen Atlantis dreigde onder te gaan alle belangrijke en kostbare geschriften meenam naar Egypte. De etherische verblijven van Serapis Bey zijn boven de Cheops piramide, de Sfinx tempel en de Luxor tempel.

Tijdens de evolutie van zijn Ziel op pad naar Zelf Meesterschap was Serapis Bey in een van zijn levens ook Amenhotep de 3^{de}, een groot Farao die Egypte op en hoogtepunt van vrede en diplomatiek voorspoed bracht. Hij liet vele tempels bouwen, ook de tempel bij de Sfinx, de bewaker van onze oude Egyptische DNA codes! In een later stadium van zijn toenmalig leven veranderde Amenhotep de 3^{de} via een ritueel in de levende incarnatie van Ra, de Zonnegod.

Oeps, wat een bewustwordingen.....Ik kan nog pagina's volschrijven maar zal het kort gaan houden, iedereen is even druk en natuurlijk wil ik meer aandachtspunten in deze nieuwsflits plaatsen.

De collectieve invloed van Mars, die ook wel 'de Heerser van het Universum' genoemd wordt, zal tot april 2008 zal aanhouden. (Op 30 januari 2008 zal Mars in oppositie met Pluto staan, weer en mooie actieve trigger voor de mensheid collectief de overwinningsdrang zal activeren.) Men zegt altijd dat allen mensen die onder Mars geboren zijn zich 2 keer aan dezelfde sten stoten. Laten wij dit nu collectief gaan omdraaien en de lessen die we al eeuwenlang hebben mogen ontvangen gaan begrijpen zodat we ons ditmaal niet mer hoeven 'te stoten' en het Licht kan gaan overwinnen en de deuren nar het Gouden tijdperk openen!

Na mijn meditatie was ik weer dankbaar voor alles wat op mijn levenspad komt! Duidelijk is dat er nog veel informatie voor me verborgen blijft, maar de Kosmos stuurt en ik omarm! Hoewel de verbinding met Mars me nog niet helemaal geopenbaard is, weet ik nu zeker dat mijn zielskeuze om als Rode Slang, KIN 85, Galactisch activeringsportaal, Toon 7 naar Aarde te komen, ook inhoudt dat ik alle zielsmaatjes die ik mee naar Egypte mag nemen behoor te helpen bij het opheffen van hun blokkades, die ontstaan zijn tijdens hun leven als Maya of Egyptenaar. Met andere woorden, van hen die de Stralen van de Zon volgde.....

Korte Update van ons Bahariya project

De update van ons project, die behoorde te volgen na de update in juni, heb ik niet meer kunnen schrijven door alle mooie ingevulde uurtjes. Ook de update hiervan heb ik op mijn verlanglijstje staan voor de periode dat ik thuis ben van 4 januari topt 7 februari. Wel kan ik kort aangeven, dat we door verschillende liefdevolle zielsmaatjes, ruimschoots financieel gesponsord zijn. We kunnen nu zelfs een Electric bed aanschaffen voor het ziekenhuis in Bawiti, zodat fysiotherapeutische daar behandeling kunnen plaatsvinden voor kinderen en volwassen zoals Yoesef en zij niet mer de zware en dure reis naar Cairo hoeven te maken!

Met Yoesef gaat het goed, hij kan nu zelfs slikken.....Meer hierover in januari, belooft!

Verder kort nieuws is dat enkele artsen en de regering,, zodra het Resort klaar is, willen beginnen met het realiseren van een alternatieve helingkliniek op het stuk land dat aansluit aan ons land .

Ze zijn al begonnen met de voorbereidingen zoals het boren van een warm waterbron, op 1.300 meter diep en het plaatsen van stroom masten. Met het plaatsen van de masten zijn we niet helemaal blij, maar zonder stroom kunnen we blijkbaar onze doelstellingen niet verwezenlijken.

Uit experimenten door hotels in de regio is gebleken dat Solar energie regelmatig niet functioneel werkt door de opwaaiende woestijnzand. Rondom de masten en op ons Resort gaan we veel zwarte woestijn stenen neerleggen, die zich gevormd hebben uit meteoren, pyriet en basalt. Na een liefdevolle aanreiking van en van de reismaatjes, die waarnemingen had laten doen over de stenen, hebben we de geuite waarnemingen getest en ze kloppen! We weten nu dat deze stenen beschermen bieden tegen verschillende vormen van stralingen, zelfs krachtiger dan de zwarte toermalijn! Dus alles komt goed.

Alles wat ik tot nu toe in deze nieuwsflits omschreven heb zijn ook de rede dat er twee grote veranderingen in 2008 betreffende ons thuisfront zullen plaatsvinden. Dit zijn de rede die mij hebben doen besluiten dat ik in 2008 nog maar èèn keer per jaar de vijfdaagse basis opleidingdagen zal gaan geven! De verdiepingsdagen kan men dan bij de docent volgen die deze dagen van mij overneemt. De groep die ik op 10 januari mag starten zal dus in Nederland de laatste zijn voor 2008!

Mijn voornemen is om ieder najaar de mogelijkheid aan te bieden om de vijfdaagse opleidingsdagen, tijdens een 17 daagse vakantieperiode, te volgen in Egypte. De deelnemers hieraan kunnen ook weer de verdiepingsdagen bij onze docent in Nederland volgen. In januari zal ik dit aanbod uitwerken en doormailen.

De tweede grote veranderingen zal zijn dat ons huis verkocht gaat worden in 2008!

De rede is dat ons cursuscentrum amper nog gebruikt word, dus eigenlijk ook te duur om aan te houden. Bovendien is het grondgebied rondom ons cursuscentrum en woonhuis te groot voor Mark om bij te houden naast zijn dagelijkse werkzaamheden en gezinnetje. Waarschijnlijk is ook de kosmos het met ons eens, zonder het echt bekend te maken, en alleen door een bord te plaatsen dat zelfverkoop te kennen geeft, is onderstaand bericht uit een lokaal krantje het resultaat op dit moment:

Huis voor verzorging gehandicapten in Swolgen

Meerlo - Wanssum - publicatiedatum: 22-11-2007

De maatschap Waarborg op Zorg wil aan de Legert 13 in Swolgen een huis inrichten voor de verzorging van begeleiding van verstandelijke gehandicapten. Tegen het plan van Waarborg op Zorg bestaan volgens het college van B en W geen planologische bezwaren. Het huis aan de Legert 13 is een groot en gemoderniseerd voormalig agrarisch complex dat erg geschikt is voor het verzorgen en begeleiden van verstandelijke gehandicapten. De vestiging van het tehuis kan volgens burgemeester en wethouders zelfs een impuls betekenen voor het buitengebied. Wél moet de provincie Limburg een verklaring van geen bezwaar afgeven voor het plan. Volgens wethouder Carla Brugman (PK, Ruimte) hebben 'de enthousiaste initiatiefnemers uit eigen praktijkervaring dit plan opgevat'. Er is blijkbaar grote behoefte naar een dergelijke opvang. Bovendien past het goed als alternatieve invulling van een agrarisch complex. Voor het college dus meerdere redenen om aan dit plan mee te werken.

Dus dit stukje wordt vervolgd.....We vertrouwen erop dat alles zal plaatsvinden in overeenstemming met het Hogere Plan.

Mark, Wendy en hun 2 zoontjes Noah en Jona, hebben de Kosmos ingestuurd dat zij graag een huis met een mooie ruimte om de Cosmic&Flower Energies te prepareren en af te vullen willen hebben. Zelf hebben we de wens naar een gezellig klein huisje met weinig onderhoud de Kosmos ingestuurd. Dus mijn standpunt uit de vorige nieuwsflits dat ik niet voor niets gekozen heb om in Nederland te incarneren blijft!

De Cosmic&Flower Energies

De Cosmic&Flower Energies vinden ruimschoots hun weg onder de mensheid en boeken fantastische resultaten.

Buiten de particuliere en therapeutische bestellingen om, bestelt VSM de Deva Rescue, omdat deze in de Arnikind vallen en stoten gelei verwerkt zit.....

Dit product wordt nu met fantastische resultaten grootschalig door de mensheid afgenomen. VSM is nog bezig met de registratie, vandaar dat het nog niet bekend is gemaakt dat onze Deva Rescue hierin verwerkt is.

Voor een 2^{de} product, een gelei tegen huidaandoeningen, hebben Mark en ik ook een daar op afgestemde Cosmic&Flower Energie mogen maken. Ook dit product wordt binnenkort op de markt gebracht.

De Cosmic&Flower Energies zijn geregistreerd bij Z-Index

Sinds september 2007 zijn alle Cosmic&Flower middelen geregistreerd bij Z-Index en hebben elk hun eigen code binnen de G-Standaard.

Wat doet Z-Index?

Zij verzamelen, controleren, koppelen, verrijken en distribueren gegevens over geneesmiddelen, zelfzorgproducten en medische hulpmiddelen. Uit die enorme databank destilleren zij de G-Standaard.

De G-Standaard ondersteunt het voorschrijven, bestellen, afleveren, declareren en vergoeden van genoemde productgroepen en biedt organisaties en bedrijven hierover managementinformatie.

De Z-Index wordt gebruikt door alle openbare apothekers, ziekenhuisapothekers, apothekhoudende huisartsen, huisartsen, farmaceutische groothandels, medische en farmaceutische bedrijven, de overheid, scholen, universiteiten en onderzoeksinstituten en zorgverzekeraars.

Mocht je vragen hebben dan beantwoord ik deze graag.

Je kunt je mij bereiken op mijn mailadres: mark@cosmicflower.nl

Hartgroet, Mark Heuvelmans
Cosmic&Flower Remedies

Ervaringen met de Cosmic&Flower Energies

Onderstaande drie artikelen zijn geschreven door Claire, die een verslag gemaakt heeft van een lezing die onze Belgische docente Simone van de Bogaerts gaf.

Anna-Catharina vertelt....

Noot : 'Anna-Catharina' staat pseudoniem voor de dame die vertelt...

Simonne Bogaerts was uitgenodigd door een beroepsvereniging om op een zonnige septemberzondagochtend een lezing te houden in de omgeving Gent-Kortrijk.

Het beloofde terug een heel boeiende voormiddag te worden want Simonne heeft al heel wat praktijkervaring met de 'Cosmic-Flowers' en heeft de leerstof hier rond ook aardig onder de knie. Er was een talrijke opkomst en allen wachtten het sublieme ogenblik af wanneer Simonne nu eindelijk de spits ging afbijten om de toehoorders thuis te brengen in de wereld van deze Cosmic& Flowers, die voor de meeste nog onbekend waren.

Enkelen onder hen waren toch met méér dan een tikkeltje ongeloof naar de lezing gekomen gekruid met een vleugje argwaan nog daar bovenop voor het horen van het onbekende. En zeker voor Anna-Catharina !

Zij was boordevol ongeloof en scepticisme er heen gekomen. De enige reden die haar naar die zonnige zondagochtend lokte is dat er 's middags een lekker diner op het programma stond en er dus gezellig getafeld en heerlijk bijgepraat zou worden. Daar ging ze dus voor! Ik kan haar daar echter geen ongelijk in geven want het aangename mag ook eens aan het nuttige gekoppeld worden!

Ondanks dat ze praktisch geen aandacht schonk tijdens de lezing en dat ze nog steeds de ongelovige Thomas uithing bestelde ze toch 6 flesjes van de 'Cosmic-Flowers' met name 'Stress Release' en 'Rainbow Lightvortex'.

Een 3 à 4-tal weken nadat Anna-Catharina de flesjes gebruikte stond er een boodschap van haar op mijn antwoordapparaat dat ze heel rare.....maar toch héél positieve ervaringen had met 'die' Cosmic-Flowers en dat ze wat uitleg wou.

Ik belde zo snel als de bliksem terug naar Anna en hoorde haar wild-enthousiaste verhaal.

Ze was totaal in de wolken omwille van de prachtige resultaten die ze aan de lijve ondervond aan de hand van de toepassing van deze bloesems.

Anna-Catharina had een ganse waslijst van lichamelijke klachten en kon ook zéér slecht slapen en deze twee verschrikkelijke belastende factoren putten haar natuurlijk energetisch flink uit.

Ze gebruikte de 'Stress Release' en na amper een paar dagen sliep ze als een roos. Ook haar lichamelijke klachten verdwenen als sneeuw voor de zon.

Anna-Catharina heeft ook veel last van eelt aan haar voeten en gaat daar heel regelmatig mee naar de pedicure. Door het gebruik van de 'Stress Release' en de 'Rainbow Lightvortex' komt haar eelt aan haar voeten veel minder snel en minder sterk terug....

De dame die Anna-Catharina's voeten verzorgt vroeg als ze nu zelf haar voeten schraapt waarop Anna antwoordde dat ze dat helemaal niet kan omdat ze niet behendig en lenig genoeg is.

De voetverzorgster stond stomverbaasd maar kon niet anders dan deze héél bijzondere ervaring beamen. Naast deze wonderbaarlijke ervaringen getuigde Anna-Catharina ook nog van het volgende!

Anna-Catharina vertelt verder....

Haar kleinkind is totaal onhandelbaar, kan niet spelen, heeft constant aandacht nodig en pest en bijt de andere kinderen, zodanig dat de juffrouw op school dat kind om de haverklap moet afzonderen en in een apart lokaal moet stoppen.

Door haar unieke ervaring met de 'Cosmic&Flowers' bedacht ze zich praktisch geen ogenblik om haar kleinkind ook te behandelen met de 'Stress Release' en de 'Rainbow Lightvortex'...maar doch aarzelde ze een weinig omdat haar dochter helemaal niet open staat voor alternatieve geneeswijzen en dito toepassingen en omdat ze de flesjes op eigen houtje niet durfde te gebruiken bij haar kleinkind.

Op zeker ogenblik gaf Anna zich toch over aan haar gevoelens hieromtrent en gebruikte ook de flesjes bij haar kleinkind en na een paar dagen reeds werd haar kleine guit rustig, lief en attent en ging spontaan zelfstandig spelen. Het pesten op school stopte ook als bij toverslag en plots had deze bengel een hele schare vriendjes. De juffrouw van Anna's kleinkind was ook vol verbazing en zag deze bijzondere gebeurtenis als een mirakel.

Anna-Catharina's kleinkind vraagt nu zelf naar de flesjes.....en Anna zelf zegt dat de flesjes een echt 'tovermiddel' zijn.

En opnieuw een 'unicum' met de 'Cosmic-Flowers' door verslaggeefster Claire

Een andere dame getuigt ook van iets héél bijzonders....

Enkele weken nadat Simonne Bogaerts de lezing bracht in de streek van Gent-Kortrijk liep ik één van de toehoorders die de lezing van 'Simonne' bijwoonde op het lijf die me aansprak en onmiddellijk met de deur in huis viel over haar bijzondere ervaring met de 'Cosmic-Flowers'.

'Lena', zo noem ik haar, vertelde me dat ze in het kader van haar gezondheidspraktijk reeds een 4-tal jaar een demente dame behandelt die dag en nacht de foetushouding aanneemt en geen enkel woord meer uitbrengt. Lena werkt steeds met de 'Violette Vlam' als ze deze dame behandelt en past dergelijke therapie toe rond heling naar deze bewuste dame.

Op zeker ogenblik gebruikte ze ook de 'Stress Release' en de 'Rainbow Light Vortex' bij deze dame en na enkele dagen begon de dame te praten –en dit na jarenlange stilzwijgendheid- en herkende ze Lena telkens ze kwam. Een wonder geschiedde! Deze dame vraagt nu telkens wanneer Lena bij haar komt wanneer ze terug komt.

Totdaar deze bijzondere vermelde citaten!

We ervaren het gebruik en de toepassing van de 'Cosmic-Flowers' terug als een echt Godsgeschenk ! We kunnen dit alleen maar toejuichen in de regenboog van geluk en van dankbaarheid! We zijn de 'Kosmos' immens dankbaar dat we deze helende 'Cosmic&Flower' Energie remedies als een groots geschenk mogen ervaren.

Onze diep-innige dankbaarheid gaat ook uit naar 'Donny en Mark Heuvelmans' die deze bloesems voorbereiden en die ook al menige ziel mochten helpen op hun weg van 'heel-wording'!

Liefdevol en in alle licht en liefde!

Met een hartelijke groet, jubelend en dankend van vreugde!

Met een liefdevolle groet, Verslaggever: Claire.

Mocht men contact willen opnemen met onze docent Simonne Bogaerts kan dit via

Tel. 03-296-28-54 of E-mail: simonne.bogaerts@pandora.be

De data van de 11 daagse opleidingsdagen kun je vinden op onze website: www.cosmicflower.nl onder de link Docenten.

Ervaringen geschreven door onze docente Mardou Lohuizen

Mijn persoonlijke ervaringen met de Cosmic&Flower Energie nr. 53 Shekinah

Sinds een aantal weken neem ik druppeltjes nr.53: Shekinah. Deze ondersteunen mij bij een stuk heling op het thema oervertrouwen. De druppeltjes doen me goed. Het voelt als zachte kracht en ik geef me in vertrouwen over aan het helingsproces dat, naar mijn gevoel, wat tijd nodig heeft. Mijn innerlijk weten zei me dat ik de druppeltjes 2 maanden behoor te gebruiken! Op een ochtend werd ik wakker en mocht ik de Shekinah Energy in haar essentie ervaren. Ik lag nog even lekker te genieten van de stilte, pakte de druppeltjes erbij en in mijzelf maakte ik contact met het vrouwelijke gezicht van God. Een wonderbaarlijk mooi en nieuw gevoel!

Het idee van de Vader/Moeder God, dat de Bron van al wat is, zowel mannelijk als vrouwelijk is, omarm ik al lang. Toch was in mijn gevoelsbeleving de Godin, in al haar verschijningen meer verbonden met het aardse en op de één of andere manier los van de Hemelse God. Nu, in dit nieuwe gevoel, is er éénheid, ervaar ik het vrouwelijke gezicht van de Schepping, of de Kosmische Godin, en dat voelt nieuw en tegelijkertijd als een natuurlijk thuiskomen, een erkenning ook van een stuk in mijzelf. Wanneer ik me ermee verbindt komt een diepe stilte en een weten zonder woorden over mij! Ik voel me weer eens gezegend en dankbaar voor de ervaring én voor de heling die de Cosmic&Flower Energies brengen!

Hulp van de Magnolia kinderen.

Nu ik sinds enige tijd de Cosmic&Flower opleiding geef, kwam vanuit mijn hart het verlangen om ook de Nieuwe Tijds Kinderen dagen aan te bieden. Toen ik zelf destijds deze dagen volgde bij Donny lag het accent voor mij op het herkennen van alle verschillende golven kinderen die geboren worden en wat ze nodig hebben om hun kwaliteiten en gaven te kunnen ontplooien. Om ze te herkennen en ze te kunnen Zien in wie ze Zijn!. Alhoewel er niet zo heel veel kinderen in mijn praktijk komen kan ik mijn inzichten en tips wel mooi delen met veel ouders!

In de voorbereiding naar de dagen die ik afgelopen september gaf, lag in mijzelf het accent op het erkennen en ervaren van mijn eigen innerlijke Goddelijke kind. Als je denkt aan het kind in jezelf denk je vaak aan het kind dat je vroeger was, aan het kind dat er juist niet mocht zijn of dat je juist weer wil toelaten in je leven. Dit Goddelijke kind is echter het onbeschadigde, pure, ontvankelijke kind, dat weet, straalt, en vreugde ervaart vanuit de verbinding met de Thuiswereld. Dit kind is in ons allemaal aanwezig! Nou ja, kortom, ik was helemaal verbonden met de thema dagen. De dagen zelf waren mooi en versterkten het gevoel dat ik hier op de één of andere manier meer mee wil doen. Heb dat ook weer losgelaten in het vertrouwen dat het zich vanzelf zou aandienen. En dat gebeurde op een bijzondere manier.

Tijdens een sessie werkte ik met iemand die vooral heel oordelend, dus hard naar zichzelf was. Ze zag dit zelf in maar kon dit patroon toch heel moeilijk loslaten. Ze vond het ook moeilijk en confronterend om met haar moeder om te gaan. Daar had ze veel last van en ze wilde het graag veranderen. Toen we hier naar keken bleek het opnieuw moeilijk om zich echt te openen voor haar diepere gevoelens, voor het verdriet niet gezien te zijn. Druppeltje 2, Thor Energy meldde zich. Dit maakte haar bewust van het familiekarma. Patronen die ze over heeft genomen van haar moeder en die ze op haar beurt ook weer doorgeeft aan haar dochter. Het lichtpuntje is dat ze ziet dat ze hier een schakel in kan zijn. Dat ze door het te herkennen en aan te gaan iets wezenlijks kan veranderen! En dat ze daarvoor ook de kracht heeft, anders zou het zich niet aandienen.

We komen uit op het punt dat ze bereid is om toe te groeien naar vertrouwen om zich te openen. We hoeven niks te forceren! Een ogenschijnlijk kleine maar wel essentiële opening. Als je blijft bij willen, terwijl je voorbijgaat aan de realiteit, nl. dat je niet durft, blijft het een gevecht.

Nu is er acceptatie voor haar angst en bereidheid om te groeien naar vertrouwen.
En laat de druppeltjes nu maar hun werk doen!

De volgende sessie vertelt ze over verschillende inzichten. Zo heeft ze ontdekt dat wat haar moeder zegt, naar buiten toe laat zien, niet correspondeert met wat ze vanbinnen voelt. Wat bij haar voor grote verwarring heeft gezorgd, voor twijfel aan zichzelf en haar gevoelens. Ze heeft zich daardoor afgescheiden van haar waarheid, gevoel. Ze herkent dat ze dit zelf op haar beurt ook weer doet naar haar kinderen.

Ik voel dat ik weer met Thor Energy energetisch wil werken. En nu komt ze eindelijk bij haar gevoelens. Een diep verdriet komt los, maar toch voelt het zacht. Want als je eindelijk mag voelen wat er is dan kom je thuis bij jezelf. Hierna komt nr. 33, Balance naar voren. Zelf kiest ze daarbij nog 17: Consciousness uit. Hiermee geef ik nog een healing terwijl ze zich verbindt met de zelfgekozen affirmatie: Hoera! Het klopt wat ik voel! (Ofwel, ik mag vertrouwen op mijn gevoel, ik mag er zijn!) Terwijl ik bezig ben wordt steeds in mij herhaald: de Magnolia kinderen. Tenslotte stemmen we ons daarom in meditatie samen af op de Fuchsia Aartsengel straal waarop de Magnolia kinderen geboren worden:

-Deze Straal verruimt het hart bij iedereen die hem wil ontvangen. En helpt je bij de ontwikkeling van je spirituele gaven en om je ontvankelijk te maken voor de liefde en het vertrouwen van de Goddelijke Magnoliakinderen die op deze Straal reizen.

-Deze kinderen zijn gekomen om je te ondersteunen, zodat zij het hart van je eigen Goddelijk kind naar je terug kunnen brengen.

-Ze zijn gekomen om met anderen te spelen en om via dit spelen een opening te verkrijgen voor hun eigen kinderlijke onschuld en gezegendheid, vanuit de kinderlijke kwaliteiten die ze in zich dragen vanuit hun Goddelijke natuur.

-Deze kinderen zien iedereen als kinderen van God en zien het Goddelijke in elk wezen.

-Ze maken geen verschil tussen leeftijden. Hun gave is om iedereen gelijkwaardig te behandelen. Zij weten of een Ziel zijn hart gesloten heeft voor zijn eigen Goddelijkheid en zij weten hoe ze kunnen helpen om deze harten weer te openen.

Mijn cliënte ademt diep de Fuchsia Aartsengelstraal in en stel zich open, om haar hart weer open te laten bloeien. Ze mag nu alle ervaringen waarin ze het gevoel had dat God, en het Goddelijke in haar, het originele contract om van haar te houden verbroken had vergeven en los laten.

De Magnoliakinderen hebben de kracht om je Ziel te ontheffen van zijn diepste Hartsverwondingen. Hierna sturen we vanuit dankbaarheid en vanuit ons hart deze energie naar alle Magnoliakinderen op aarde en naar hen die nog geboren worden, en voelen onze verbinding met hen. Dit zal een verbinding met hen creëren, en het zal hen helpen om zich open te stellen voor wie ze hier op aarde behoren te zijn en wij zullen hen verwelkomen en herkennen.

Tijdens deze afstemming worden we aangeraakt en gevuld met de prachtige energie van de fuchsia Aartsengelen straal en de Magnolia kinderen en ervaart ze werkelijk het openbloeien van haar hart. En met een blij, ontroert en dankbaar gevoel naar de Magnolia kinderen ronden we de sessie af. Het was een zegening om deze samenwerking te ervaren!

En voor wie interesse heeft: op 19+20 april organiseer ik de NTK dagen weer in Alkmaar. Zie het opleidingsschema op de website www.cosmicflower.nl onder de link opleidingen of www.demuze.org.

Mardou van Lohuizen

Laanweg 36 1724NK Oudkarspel

Tel: 0226-315377 E-mail: MardouvanLohuizen

Ervaringen van Mayoke Baars

Een mooie ervaring met mijn kleinzoon Storm:

Storm had wratten op zijn handen, eerst een die de dokter met stikstof behandelde en dat deed zeer! Toen kreeg hij er een paar op zijn nagelriemen en hij was heel bang om weer naar de dokter te gaan. Ik vroeg of hij het niet met druppeltjes wilde proberen (idee!) en hij koos "Venus Love" en "I am": Na vier dagen vielen de wratten eraf. Het is nu een paar maanden geleden en ze zijn niet teruggekomen; geweldig hè!

Nog een mooie, van een vrouw met scoliose. Na het innemen van de Energies 44, 47, 50 en 55 kreeg ze een gevoel wat ze nog nooit ervaren had, eenheid in haar lichaam, met boven haar hoofd een lichtkroon; prachtig! Ze had een verkromming in haar rug vanwege de scoliose, die ze als kind gehad had (links) en schreef me een paar dagen na de healing. (de 44 kon er na de eerste keer uit en ze heeft nog twee navullingen gebruikt). De mail heb ik niet meer, maar het staat onder ervaringen op de eerste pagina van mijn site <http://www.mayoke.is.dreaming.org> en ze schrijft heel blij!
Liefs, Mayoke

Mijn ervaring na het volgen van de Cosmic&Flower DNA opleidingsdagen:

Vandaag vier ik het einde en het nieuwe begin en dat wil ik je graag laten weten omdat de dagen met jou dit tijdens de opleiding hebben getriggerd.

De afgelopen weken heb ik oude patronen mogen helen, patronen die ervoor zorgden dat ik me niet genoeg gewaardeerd of geliefd voelde in situaties. Ik heb steeds geluisterd naar mijn leiding en gedaan of nagelaten. Dat was moeilijk, maar ik "wist" waarom dat moest. En het werd me ook vaak aangereikt, maar het voelde best eng. Ik heb lekker aan de Stress Release gezeten zo nu en dan. En diarree gehad....van maag naar buik...dat heerste op school, maar voor mij was het de angst bij het veranderen!

Gisteren, na de Aarde-Grid meditatie was het klaar, ik kreeg een stuk vertrouwen terug wat ik met 8 jaar was kwijtgeraakt, van Meester Maitreya, heel onverwacht, alhoewel de Aarde het Hartchakra is en daar ben ik ook mee bezig. Om alles nog eens op een rij te zetten voor mezelf trok ik vanmorgen 3 kaarten uit The Crystal Ally Cards en deze kreeg ik:

Chlorite/Light Energy steen/Healing: Cellulaire healing, DNA decodering van oude patronen.
De liefde in je leven accepteren.

Petrified Wood/Beginnings: Oude Beginnen/Aarde: toegang tot het DNA/voorouders/afkomst:
Het oude en het nieuwe eren en een nieuwe richting wordt je aangegeven.

Wind/Spirit/Je Hogere Zelf:

de Adem van het Universum helpt om de situatie vanuit de hogere chakra's te bekijken, open te staan voor je intuïtie met een vernieuwde helderheid in denken om de verandering door te zetten en ademen (dat merkte ik wel elke keer).

Ik vind het echt geweldig om mee te maken en te merken dat DNA-dagen DNA-effect hebben!
Bedankt voor jouw/jullie energie. Liefs & Licht, Mayoke

Mayoke Baars, Symbolist, tarottist en aurahealer

website: <http://www.mayoke.is.dreaming.org>

De reizen naar Egypte in 2008

Ook hier zijn veranderingen in gekomen!

De God-Godinnen tempel reis van 10 t/m 24 februari 2008 zal door mij eenmalig aangeboden worden. Voor deze reis zijn nog 4 plaatsen vrij, onder voorbehoud dat er nog vlucht tickets zijn.....

De samen door de 3:3 poort stappen, de reis waarin de privé reservering van de Cheops en Sfinx, van 25 februari t/m 9 maart zal zoals het er nu uitziet ook maar 1 maal aangeboden worden

Helaas is mijn omschrijving in nieuwsbrief van 2006 waar aan het worden.....De regering en Dokter Hawass zijn regels op aan het stellen waardoor er geen privé reserveringen meer mogelijk zullen zijn. De omschrijving van deze reis is in deze nieuwsbrief omschreven. Voor deze reis zijn nog 6 plaatsen vrij, onder voorbehoud dat er nog vlucht tickets zijn.....

Op verzoek bieden wij nu ook reizen aan waarin geen meditaties, workshops of ed. verweven zijn. Zodat men als gezin- familieleden of met vrienden gewoon even heerlijk alle stress kan loslaten en genieten van de wonderbaarlijke door de natuurgevormde creaties in de woestijnen van Bahariya en de Faraonische periode.

Reis 1, zonder meditaties, workshops of spirituele toevoegingen:
10 dagen lang heerlijk alle stress kan loslaten en genieten
van de wonderbaarlijke door de natuurgevormde creaties in de woestijnen van Bahariya
en de Faraonische periode ij Bahariya en Cairo.

Doelstelling van deze reis: Iedereen de tijd gunnen om te bezichtigen en te ervaren!

Het reis programma van 18 t/m 27 maart 2008

Al omschrijven we het nog zo mooi, om een echt beeld te vormen behoor je te ervaren en alles met eigen ogen te zien

De dag vòòr de reis: Indien we een vroege vlucht hebben treffen we elkaar in het Sheraton hotel, dat op het vliegveld Zavethem, net voor Brussel ligt. In dit luxe hotel, dat 5 min. lopen van de incheck balie aflight, kun je dan ontspannen de avond doorbrengen en je voor bereiden op de vlucht rond 06 uur naar Cairo.

Dag 1: is de vlucht naar Cairo en transfer naar het oasedorp Bawiti, een paradijselijke plek in de woestijn van Bahariya, waar Hotel Old Oase ligt. Daar logeren we in Hotel Old Oases indien 'ons' Pyramid Mountain Bedoeïen Camp nog niet klaar is. We zullen de rest van de dag en avond zeker naar ieders wens doorbrengen. ligt. Daar logeer je in 'ons eigen' Pyramid Mountain Resort.

Dag 2: na het ontbijt rijden we in de 4 wiel jeeps naar de Sanddunes, waar we ook zullen lunchen. Ons Bedoeïen team zal je beslist uitdagen om samen met hen de meters hoge zandduinen te beklimmen en af te dalen in hun 4 wheel jeeps! Mocht je hier geen deel aan willen nemen dan kun je natuurlijk heerlijk luieren in het zand of rondwandelen, gewoon doen waar je zin in hebt in deze 'grote zandbak'. Na de lunch rijden we naar het Pyramid Mountain gebied, waar we op de kamelen het gebeid gaan verkennen. In 1935 is daar, de tot nu toe grootste uit de Krijt periode, Sauropode Paralitita Stromeri dinosaurus gevonden. Hij was 25-tot 30 meter lang, zijn opperarmbeen had een lengte van 1 meter 69! Ook dit 'hol' dat in de rosten ligt gaan we bezoeken. Optioneel is om daar de zonsondergang te bewonderen.

Dag 3: beginnen we met de local tour, waar je even in aanraking komt met de tijd van de farao's, Alexander de Grote, de Griekse- en Romeinse periode en de schitterende natuur in de oase. We bezoeken de Golden Mummies, hun tombes en tempels ruïnes. Vanaf nu zul je 5 dagen het idee hebben dat je verschillende planeten bezoekt! We rijden eerst naar de Black Dessert, die zich gevormd heeft uit meteoren, pyriet, basalt, en vulkanisch materiaal. Daarna rijden we naar El-Hayz, een prachtige oase waar enkele Bedoeïen woningen staan. Hier kun je even lekker zwemmen in de geneeskrachtige waterbron, terwijl er ondertussen weer een heerlijke lunch voor ons bereid wordt. Vervolgens gaan we naar de Crystal Mountains, een wonderbaarlijk door de natuur gevormd kristalbergen gebied. De kristallen bestaan uit honing calciet en pure silicaat en hebben ook de geestkrachtige werking hiervan. Het is toegestaan om enkele losliggende kristallen mee naar huis te nemen. Bij de Kristalen Mountains zetten we ook ons kamp op. Ons Bedoeïde team zal heerlijk voor ons koken en ons laten genieten van hun tabla muziek en traditionele zang, terwijl we van een kampvuur genieten totdat we willen gaan slapen, of we delen zelf creatief de avond in....

Dag 4: rijden we na het ontbijt naar een ander gedeelte van de Crystal Mountains waar men via een Cave een van de bergen in kan, echt spannend! Daarna rijden we via El Agabad naar de Magic Spring, een bron die omringd is door palmen, midden in de woestijn!, El Agabad is en ruw gebeid, vol met grote platen versteende modder, zandduinen en waanzinnige hoge bergen en creaturen. Hier mag je ook uitgeslepen tot bloemvormen of fallusachtige zwarte stenen oprapen die zich gevormd hebben uit meteoren, pyriet en basalt. Na de lunch Hierna rijden naar de Magic Spring, een bron die omringd is door palmen, midden in de woestijn! Hier overnachten we ook.

's-Avonds of/en na het ontbijt kun je even badderen in een van de drie baden met geneeskrachtige bronwater die daar gemaakt zijn. In de buurt liggen ook Gabel mountains, mummie bergen, die je kunt gaan bezichtigen indien dit je aanspreekt. In de sanddunes, dicht in de buurt, zetten we ons kamp op. Ons Bedoeïde team zal daar weer heerlijk voor ons koken en ons laten genieten van hun tabla muziek en traditionele zang, terwijl we van een kampvuur genieten totdat we willen gaan slapen, of we delen zelf creatief de avond in....

Dag 5: rijden we na het ontbijt naar een 2^{de} Magic Spring. Deze bron draagt de naam Magic Spring omdat het water daar alleen naar boven komt als iemand bij de bron gaat staan.

Hier kunnen we ook lekker baden in de geneeskrachtige waterbron terwijl ons Bedoeïde team de lunch voor ons bereid. Hier zijn ook restanten te bezichtigen van een grot uit de Romeinse (Greco) periode die door de Romeinen bewoond werd. Ook kan men er gedeeltes en scherven vinden van potten en kannen uit deze periode. Na de lunch rijden we naar de White Desert, een heel groot gebied van meters hoge en grillige, door erosie gevormde witte Lime- kalksteen rotsen.

De fossielen van schelpen en slakken in de kalklagen maken duidelijk dat de Witte Woestijn miljoenen jaren geleden een zee is geweest. Hoogstwaarschijnlijk zul je losliggende fossielen en schelpen kunnen vinden, om bij je al verzamelde collectie toe te voegen. Je zult daar werkelijk het gevoel hebben dat je op een andere planeet vertoeft, zelfs de aanwezige energie zal nieuw voor je zijn. Bovendien zul je beslist ook vol verwondering en bewondering naar de kleurveranderingen kijken, die het landschap als maar magischer maken door de zonsondergang! Hier zullen we ons kamp opzetten en beslist de avond op en naar wens verlopende manier doorbrengen.

Dag 6: je kunt je bijna geen mooiere locatie voorstellen om wakker te worden dan bij zonsopkomst in de White Desert. Natuurlijk mag je ook lekker doorslapen, niet moet, alles mag! Vandaag zijn we door ons brood heen en zal ons Bedoeïde team beginnen met vers brood bakken.....En beleving op zich! Na het ontbijt rijden we door dit magische stukje van planeet naar de Western Desert.

Waarschijnlijk een van de mooiste woestijngebieden vol met spectaculaire bergen en sculpturen. Ook hier kan men ook nog vele sporen van zee leven ontdekken. We rijden o.a. naar een plateau van waaruit men een fantastisch panorama kan aanschouwen. De reuzenbergen en fallusachtige bergen lijken daar zo klein en nietig, maar als we even later tussen deze reuze creaties rijden, kan men zich bewust worden van de grootsheid van de schepping. We zullen o.a. ook de plek van Dionus bezoeken, waar je zowel woestijnroosjes als blauwe kristallen kunt vinden. Hier zullen we voor de laatste keer ons kamp opslaan en o.a. genieten van de liefdevolle verzorging door ons Bedoeïde team, ons vrije leven en de bijzondere Sterrenhemel.

Dag 7: rijden we na het ontbijt terug naar ons hotel. Onderweg zullen we nog enkel bijzondere plekken en creaties gaan bewonderen in de El Agabad woestijn. De avond delen we naar behoefte in.....

Dag 8: rijden we na het ontbijt terug naar Cairo, die ook wel de 'Moeder van de Wereld' genoemd wordt door de Egyptenaren. Na de lunch, in een bijzondere mooie locatie waar kunstenaars hun creaties ten toon stellen, gaan we naar de Khan El Khalili, de Egyptisch grootste Bazaar, om lekker rond te neuzen, of om voor ons ongekende goedkope souvenirs te kopen. Waar we dineren, laat ik even open zodat we niet tijd gebonden zijn.

Dag 9: na het ontbijt gaan we naar het Museum voor Egyptische Oudheden. Het museum biedt een mooie kennismaking met de Faraonische periode, het leven en denken van de vroegere Egyptenaren en het leven in de tempels.

Hierna bezoeken we het Gizeh plateau met o.a. zijn 3 gigantische piramides de Cheops, Chefren en Mycerinus, die samen één van de 7 wereldwonderen vormen, verspillende tombes en tempels de Sfinx. Hani, een van de inspecteurs van de Piramides, zal ons vergezellen en tekst en uitleg geven over de hiërogliefen en natuurlijk evt. vragen beantwoordende. Na de lunch gaan we deze daadwerkelijk bezichtigen. Op het Gizeh plateau liggen verschillende tempels die men kan bezoeken. Hoe we de avonduren invullen laten we open, er zijn vele keuzes...

Dag 10: Home Sweet Home, transfer en de vlucht naar huis!

Praktische zaken

Elke dag in de woestijn nuttigen we 3 heerlijke maaltijden, klaar gemaakt door de Bedoeïenen die ons vergezellen. En in de avonduurtjes kunnen we genieten van hun traditionele tabla muziek en gezang. We nemen voldoende fruit en bronwater mee, ook voor de 'uiterlijke verzorging' en natuurlijk matrasjes, dekens en indien men wil ook tenten. Er is volop service door ons Bedoeïde team en deskundige begeleiding aanwezig.

De minimale deelname is 6 personen, maximale deelname 8 personen.

De investering in jezelf voor de 10 daagse reis is: € 1.333,-

De bedrag is inclusief alle hierboven omschreven levenservaringen.

Het visum, de heen en terugvluchten. Het jeep- en transfer, het excursieprogramma inclusief entreegelden. Engels en Nederlands sprekende reisleiding, de maaltijden, de liefdevolle zorg van ons Bedoeïen team. Alle hotel en maaltijd kosten.

De prijs is op basis van een 2 persoonkamer, voor een eenpersoonskamer worden de kosten extra berekent! **De reis is exclusief persoonlijke uitgaven en drank.**

De inschrijving is pas definitief nadat het aanmeldingsformulier is teruggestuurd en de helft van de reissom is aanbetaald. **Na je definitieve aanmelding** ontvang je via de post een mapje met alle benodigde omschreven informatie voor je reis en de thuisblijvers.

Mocht je met ons meewillen om dit uitzuiverende en transformerende levenspad met ons te bewandelen, vraag dan binnen een kort termijn een aanmeldingsformulier aan **via Mail:** info@cosmicflower.nl

Indien je echt graag mee wilt vragen we je om niet te twijfelen en je binnen een kort termijn aan te melden omdat we ook afhankelijk zijn van de plaatsen in het vliegtuig! Vol is vol.....

Zie voor foto's de website www.cosmicflower.nl onder de link Egypte of www.egyptdeserttours.com (De Engelse site is klaar)

Reis 2: Spirituele I Am reis

Met gelijkgestemde mensen zowel op vakantie als aan dezelfde doelstelling werken geeft meer meerwaarde aan je vakantieplezier!

Dit Egyptische levensspel zal zich binnen het heilige Maya getal van 13 dagen afspelen van 1 t/m 13 april 2008.

De doelstelling van deze reis is:

Je overgeven aan de energetische krachtplaatsen en de energieën van de woestijnen, om jezelf te leren kennen en je Ik Ben kracht te omarmen.

Het programma:

De dag vòòr de reis: Indien we een vroege vlucht hebben treffen we elkaar op 31 maart in het Sheraton hotel, dat op het vliegveld Zaventem, dat net voor Brussel ligt. In dit luxe hotel, dat 5 min. lopen van de incheck balie aflight, kun je dan ontspannen de avond doorbrengen en je voor bereiden op de vlucht rond 06 uur naar Cairo.

Dag 1: is de vlucht naar Cairo en transfer naar het oasedorp Bawiti, een paradijselijke plek in de woestijn van Bahariya, waar Hotel Old Oase ligt. Daar logeren we in Hotel Old Oases indien 'ons' Pyramid Mountain Bedoeïen Camp nog niet klaar is. We zullen de rest van de dag en avond zeker naar ieders wens doorbrengen.

Dag 2: vandaag gaan beginnen met het bezoeken van uitzuiverende en energetische woestijnplaatsen. Na een relaxte ochtend beginnen we met een lunch in de Sanddunes, een prachtige omgeving om je innerlijke kind vrij te laten komen, door datgene te doen waar je zin in hebt in deze 'grote zandbak'. Hierna gaan we op de kameel de nog niet echt bekende Pyramid Mountain bezoeken. Een aantal meters verwijderd van deze Piramide berg is in 1935 de tot nu toe grootste uit de Krijt periode gevonden Sauropode Paralitita Stromeri dinosaurus gevonden. Hij was 25-tot 30 meter lang, zijn opperarmbeen had in elk geval een lengte van 1 meter 69! Ook dit 'hol' dat in de rosten ligt gaan we bezoeken. Hier kun je je weer verbinden met de Oerkrachten van Moeder Aarde. De verdere avond brengen we weer op een gezellige manier door.

Dag 3: vandaag gaan we ons bewustzijn verruimen door inzicht te krijgen in de reden waarom je weer geïncarneerd bent op de prachtige leerschool; Planeet Aarde! Dit doen we met behulp van de Maya Zonzegel (jaarenergie) die ik voor je bereken.

De Maya kalender is gebaseerd op Galactische kennis waarmee eeuwen geleden al exacte berekeningen werden gemaakt. Zo kun je een exact weten welke zielstaken en zielskwaliteiten kwaliteiten of tijdens je verjaardagsjaar kunt laten ontwaken, en de benodigde leerprocessen hierop! De Maya kalender eindigt op 21-12-2012, dit kan wel eens inhoudelijk betekenen dat we voor deze data onze zielstaak gevonden behoren te hebben! Op de leerprocessen gaan we doelgerichte sessies doen, zodat alle zielskwaliteiten weer in je DNA kunnen ontwaken en je, je zielstaak kunt gaan uitvoeren.

Dag 4- 5- 6-7 zijn de 4 woestijnsafari dagen waarin je het idee zult hebben dat je verschillende planeten bezoekt!

Dag 4: gaan we na het ontbijt met de jeeps naar de Black Dessert, die zich gevormd heeft uit basalt, meteoren en vulkanisch materiaal. Daarna rijden we naar El-Hayz, een prachtige oase waar enkele Bedoeïen woningen staan. Hier kun je even lekker zwemmen in de geneeskrachtige waterbron, terwijl er ondertussen weer een heerlijke lunch voor ons bereid wordt.

Vervolgens gaan we naar de Crystal Mountains, een wonderbaarlijk door de natuur gevormd kristalbergen gebied. Er is ook een kristallen poort waar men zich energetisch in op kan laden met de kristal energie. De kristallen bestaan uit honing calciet en pure silicaat en hebben ook de geestkrachtige werking hiervan. Indien met ze toevoegt aan het water dat men drinkt, wekken zij de paranormale vermogen versnelt op. Natuurlijk behoort men zich af te stemmen op de hoeveelheid men inneemt, zodat dit versnellende proces niet belastend gaat werken en alles alleen plaatsvindt in overeenstemming is met zijn of haar zielsniveau! Het is toegestaan om enkele losliggend kristal mee naar huis te nemen. Je gaat daar zeker ook de energie van het Kristallenhart van Moeder Aarde bewuster ervaren door de helende meditatie die we daar doen om ons weer te verbinden met Moeder Aarde. Bij de Kristalen Mountains zetten we ook ons kamp op. Ons Bedoeïde team zal heerlijk voor ons koken en ons laten genieten van hun tabla muziek en traditionele zang, terwijl we van een kampvuur genieten totdat we willen gaan slapen.

Dag 5: rijden we na het ontbijt gaan we naar een ander gedeelte van de Crystal Mountains waar men niet met grote groepen kan komen. Daarna rijden we naar El Agabad, een bergachtig gebied van zandduinen en witte kalkformaties, vol met waanzinnige hoge creaturen, waar je uitgeslepen tot bloemvormen of fallusachtige zwarte stenen kunt oprapen die zich gevormd hebben uit meteoren, pyriet en basalt. Deze stenen bieden beschermen tegen stralingen, zelfs krachtiger dan de zwarte toermalijn! Wij adviseren dan ook om enkele steentjes me naar huis te nemen. Bovendien zijn ze heel geschikt om o.a. NTK te helpen aarden. Hierna rijden naar de Magic Spring, een bron die omringd is door palmen, midden in de woestijn! 's- Avonds of/ en na het ontbijt kun je even badderen in een van de drie baden met geneeskrachtige bronwater. In de buurt liggen ook Gabel mountains, mummie bergen, die je kunt gaan bezichtigen indien dit je aanspreekt. In de sanddunes, dicht in de buurt, zetten we ons kamp op. Ons Bedoeïde team zal daar weer heerlijk voor ons koken en ons laten genieten van hun tabla muziek en traditionele zang, terwijl we van een kampvuur genieten totdat we willen gaan slapen, of we delen zelf creatief de avond in....

Dag 6: rijden we na het ontbijt naar een 2^{de} Magic Spring. Deze bron draagt de naam Magic Spring omdat het water daar alleen naar boven komt als iemand bij de bron gaat staan. Hier kunnen we ook lekker baden in een geneeskrachtige waterbron, terwijl ons Bedoeïde team onze lucht klaar maken. Hier zijn ook restanten te bezichtigen van een grot uit de Romeinse (Greco) periode die door de Romeinen bewoond werd. Ook kan men er gedeeltes en scherven vinden van potten en kannen uit deze periode. Na de lunch rijden we naar de White Desert, een heel groot gebied van meters hoge grillig door erosie gevormde witte Lime- kalksteen rotsen. De fossielen van schelpen en slakken in de kalklagen maken duidelijk dat de Witte Woestijn miljoenen jaren geleden een zee is geweest. Hoogstwaarschijnlijk zul je losliggende fossielen en schelpen kunnen vinden, om bij je al verzamelde collectie toe te voegen. Je zult daar werkelijk het gevoel hebben dat je op een andere planeet vertoeft, zelfs de aanwezige energie zal nieuw voor je zijn. Bovendien zul je beslist ook vol verwondering en bewondering naar de kleurveranderingen kijken, die het landschap als maar magischer maken door de zonsondergang! Hier zullen we ons kamp opzetten.

Dag 7: je kunt je bijna geen mooiere locatie voorstellen om wakker te worden dan bij zonsopkomst in de White Desert. Natuurlijk mag je ook lekker doorslapen, niet moet, alles mag! Als iedereen wakker is beginnen we met de Hathor Qigong, gericht op het stukje waarin men alle kennis van het begin van ons ZIJN terug haalt, die voedend is voor het hier en nu. Na het ontbijt rijden we door dit magische stukje van planeet naar de Western Desert. Waarschijnlijk een van de mooiste woestijngebieden vol met spectaculaire bergen en sculpturen. We zullen daar de plek van Dionus bezoeken, waar je zowel woestijnroosjes als blauwe kristallen kunt vinden. In de buurt van Dionus slaan we ook ons kamp op.

Dag 8: rijden o.a. naar een plateau van waaruit men een fantastisch panorama kan aanschouwen. De reuzenbergen en fallusachtige bergen lijken daar zo klein en nietig, maar als we even later tussen deze reuze creaties rijden, kan men zich bewust wordt van de grootsheid van de schepping.

Dag 9: na het ontbijt gaan we terug naar Bawiti vandaag blijven we heerlijk relax in, om heerlijk te luieren, wandelen, zwemmen of te winkelen in Bawiti.

Dag 10: is een local tour dag, waar je even in aanraking komt met de tijd van de farao's, Alexander de Grote, de Griekse- en Romeinse periode en de schitterende natuur in de oase.

We bezoeken de Golden Mummies, hun tombes en verschillende tempels ruïnes.

- Als afsluiting van deze middag beklimmen we een zwarte berg waar de ruïne van het English House is. Daar doen we daar tijdens de zonsondergang een derde oog activatie. - Optioneel is om 's avonds een afsluitingsparty te houden in de woestijn. Hier kun je op jouw manier rustig afscheid te nemen van ons Bedoeïde team en de wonderbaarlijke energie van de woestijnen.

Dag 11: vandaag gaan we na het ontbijt terug naar Cairo. Je verblijf in Cairo zal je zeker duidelijk maken in hoeverre je nu voortaan bestand bent tegen de indrukken van buitenaf door alle opgedane innerlijke kracht in de woestijnen! Na de lunch gaan we naar een Soefi Meester die les geeft over de fysieke en psychische werking van oliën op je chakrasysteem. Hij is helderziend en helder weten en geeft iedereen de gelegenheid om persoonlijke vragen te stellen. Natuurlijk kun je hier ook de chakra oliën kopen, tegen voor ons ongekende lage prijzen, niets moet, alles mag.

Dag 12: na het ontbijt gaan we naar het Museum voor Egyptische Oudheden. Hier bevinden zich de grootste collectie van kunstwerken uit de Faraonische tijd. Zoals het beroemde masker van Tutanchamon tot kleinste voorwerpen uit het dagelijkse leven in de oudheid. Het museum biedt een mooie kennismaking met de Goden en Godinnen, het leven en denken van de vroegere Egyptenaren en het leven in de tempels. We lunchen in een restaurant dat in een mooi park ligt, waar men o.a. ook naar behoefte kan winkelen om souvenirjes te kopen. Na de lunch gaan we naar het Gizeh plateau. Op het Gizeh plateau liggen de 3 gigantische piramides de Cheops, Chefren en Mycerinus, die samen één van de 7 wereldwonderen vormen en verschillende tempels, waaronder de tempel der mummificatie, die beslist de moeite waard is om te bezoeken. Hani, een van de inspecteurs van de Piramides, zal ons vergezellen en tekst en uitleg geven over de hiërogliefen en natuurlijk evt. vragen beantwoorden.

Dag 13: Home Sweet Home, transfer en de vlucht naar huis!

En alle dagen daarna: je verworvene kwaliteiten benutten ten gunste van jezelf en je omgeving!

Leuk om te weten.....

Elke ochtend beginnen we met het bespreken van de Maya Zonzegel dag energie. Hierdoor ga je inzichten in je eigen wezen krijgen en inzicht in de kosmische sturingen die resoneren. Hierdoor leer je herkennen wanneer iemand in zijn kracht is, of juist vanuit zijn schaduwzijde de dag doorbrengt.

Bahariya

Veel grote farao's deelde op de een of andere manier iets goeds met Bahariya en zij hebben hun stempel daar op een positieve wijze achter gelaten. Alexander de Grote maakte van de plaatselijke tempels zijn eigen orakel- en meditatieplaatsen. In de Griekse periode werd door de lokale bevolking van Bahariya Thoth aanbeden en werden Hathor en Amon de zonnegod en Khonsu de maangod, de Lady en Lords of the Bahariya Oases genoemd. Nog steeds is energetische aanwezigheid van de hierboven omschreven grootheden in de woestijnen en het plaatselijke oase dorpje Bawiti in Bahariya te voelen. Deze gegevens worden ook verduidelijkt door alle Lichtbollen die men daar fotograferen mag en dit geheel, samen met de Cosmic&Flower Energies en het inzicht in de Maya Zonzegel dagenergieën zullen de doelstelling van deze uitzuiverende transformatie reis zeker ondersteunen.

In Bahariya bevinden zich ongeveer 100 warmwaterbronnen van ongeveer 30 tot 40 graden Celsius. Wetenschappelijke en medische onderzoeken hebben bewezen dat de waterbronnen in Bahariya bevorderend zijn bij ziektebeelden als reuma, reuma arthritis en verschillende huidaandoeningen. Onder de huize zijn opgravingen in volle gang. Recentelijk stuitte archeologen op een honderdtal tombes met daarin met goud bedekte mummies.

Praktische zaken

Elke dag in de woestijn nuttigen we 3 heerlijke maaltijden, klaar gemaakt door de Bedoeïenen die ons vergezellen. Op sommige dagen zullen ze zelfs vers brood bakken.....En beleving op zich!

En in de avondurtjes kunnen we genieten van hun traditionele tabla muziek en gezang. We nemen voldoende fruit en bronwater mee, ook voor de 'uiterlijke verzorging' en natuurlijk matrasjes, dekens en indien men wil ook tenten. Er is volop service door ons Bedoeïde team en deskundige begeleiding aanwezig.

De minimale deelname is 8 en de maximale 16 personen.

De investering in jezelf is € 1.618,- inclusief: Het visum, de vluchten naar Cairo en naar huis. Het transfer en jeep- vervoer voor 13 dagen. De transformatie- sessie dag en de ondersteunende Cosmic&Flower Energies. Alle spirituele verdiepingsactiviteiten en activaties buiten de transformatie dag om. Alle excursiedagen inclusief de entreegelden. Alle hotel en maaltijden kosten. En alle in het programma omschreven aangeboden levenservaringen!

De prijs is op basis van een 2 persoonkamer, voor een eenpersoonskamer worden de kosten extra berekent!

De reis is exclusief persoonlijke uitgaven en drank.

Ondertussen is iedereen wel duidelijk geworden dat wij ook onze prijzen afstemmen op bepaalde coderingen. 1.618 is de specifieke verhouding van de Gulden Snede! Het patroon van de Gulden Snede is ook een onderdeel van de Heilige Geometrie en laat o.a. zien hoe het Melkwegstelsel is opgebouwd. Als je de golfbeweging van liefde analyseert, zie je dat de druk van de liefdesemoties de verhouding heeft van 1.618. Wat fascinerend is, is dat ook ons DNA en elke cel in ons lichaam is opgebouwd uit deze verhouding!

De inschrijving is pas definitief nadat het aanmeldingsformulier is teruggestuurd en de helft van de reissom is aanbetaald.

Op zaterdag 2 februari 2008 vind de middag plaats waarin we onze groepsenergie gaan manifesteren en ons gaan verbinden met het wezen van Egypte én de reis gaan overdragen aan de kosmos. Ook zal alle benodigde informatie verstrekt worden, ook voor de thuisblijvers. **Na deze data sluit ook de inschrijving i.v.m. de groepsenergie.**

Mocht je met ons meewillen om dit uitzuiverende en transformerende levenspad met ons te bewandelen, vraag dan binnen een kort termijn een aanmeldingsformulier aan **via Mail:** info@cosmicflower.nl

Indien je echt graag mee wilt vragen we je om niet te twijfelen en je binnen een kort termijn aan te melden omdat we ook afhankelijk zijn van de plaatsen in het vliegtuig! Vol is vol.....

Zie voor foto's de website www.cosmicflower.nl onder de link Egypte of www.egyptdeserttours.com (De Engelse site is klaar)

May love and light surround the world, hart-groeten van het Cosmic&Flower en Pyramid Mountain team. liefs van Donny

Combinatie van onze spirituele I Am woestijn reis en Piramide reis

Door de 3:3 poort stappen om je Egyptische chakra's, je Ankh kracht en je Sfinx en Piramide coderingen in je DNA weer te laten ontwaken.

Deze reis vindt plaats van 25 februari tot 9 maart 2008

Dit levensspel zal zich binnen het Heilige Maya getal van 13 dagen afspelen.

Elke dag beginnen we met het bespreken van de Maya Zonzegel dagenergie.

De doelstelling

Met gelijkgestemde mensen zowel op vakantie als aan dezelfde doelstelling werken geeft meer meerwaarde aan je vakantieplezier!

De gezamenlijke doelstelling zal zijn: blokkerende coderingen die in je DNA aanwezig zijn vanuit je Egyptisch leven opheffen.

Dit ga je doen door de inwijdende transformatiedag die laat herinneren, en tijdens doelgerichte sessie, met een van je 'Egyptische' ziels-reismaatjes en de ondersteunende Cosmic&Flower Energies.

Door tijdloos te leven als de Bedoeïnen en te genieten van de wonderbaarlijke, door de natuurgevormde creaties, en door de krachtige energieën op te nemen in verschillende woestijnen van Bahariya ga je alle stress los te laten en je innerlijke vrijheid te ervaren, waardoor het contact met je Bron zal herstellen en/of versterken.

Vanuit je ZelfZijn ga je het inwijdingspad bewandelen, dat de Chela na 12 jaar linker- en 12 jaar rechter Horus Oog Mysterie School in de Cheops en bij de Sfinx behoorde te ondergaan om zijn / haar Meesterschap te behalen. Dit pad mag je bewandelen tijdens je privé bezoek in alle ruimtes van de Cheops, die normaal gesloten zijn voor het publiek, en tijdens het privé bezoek bij de Sfinx, waar het publiek ook niet komen mag. Hierdoor zullen je Egyptische kwaliteiten en je innerlijke Ankh kracht weer kunnen ontwaken, waardoor je je eigen Meesterschap kunt gaan omarmen.

Het programma:

De dag vòòr de reis: Indien we een vroege vlucht hebben treffen we elkaar op 25 februari in het Sheraton hotel, dat op het vliegveld Zaventem, dat net voor Brussel ligt. In dit luxe hotel, dat 5 min. lopen van de incheck balie aflight, kun je dan ontspannen de avond doorbrengen en je voor bereiden op de vlucht rond 06 uur naar Cairo.

Dag 1: is de vlucht naar Cairo en het transfer naar het oasedorp Bawiti, een paradijselijke plek in de woestijn van Bahariya. Onderweg is er genoeg gelegenheid om de af en toe te stoppen, om de bijzondere creaties die de woestijn vrij geeft te bewonderen. Als we geluk hebben kunnen we zelfs schelpen vinden! Daar logeren we in Hotel Old Oases indien 'ons' Pyramid Mountain Bedoeïnen Camp nog niet klaar is. De verdere avond vullen we gezamenlijk of naar eigen inzicht op een gezellige manier in.

Dag 2: vandaag gaan beginnen met het bezoeken van uitzuiverende en energetische woestijnplaatsen. Na een relaxte ochtend beginnen we met een lunch in de Sanddunes, een prachtige omgeving om je innerlijke kind vrij te laten komen, door datgene te doen waar je zin in hebt in deze 'grote zandbak'. Hierna gaan we op de kameel de nog niet echt bekende Pyramid Mountain bezoeken. Een aantal meters verwijderd van deze Piramide berg is in 1935 de tot nu toe grootste uit de Krijt periode gevonden Sauropode Paralitita Stromeri dinosaurus gevonden.

Hij was 25-tot 30 meter lang, zijn opperarmbeen had in elk geval een lengte van 1 meter 69! Ook dit 'hol' dat in de rosten ligt gaan we bezoeken. Hier kun je, je weer verbinden met de Oerkrachten van Moeder Aarde. De verdere avond brengen we weer op een gezellige manier door.

Dag 3: via uitzuiverende visualiserende meditaties en de therapeutische sessie, ondersteund met de Cosmic&Flower Energies, (zie www.cosmicflower.nl) gaan we ons voorbereiden op de vervolgdagen, zodat men goed de energie van alle energetische Kracht plekken en de Heilige plaatsen die we gaan bezoeken kan ervaren, opnemen en laten integreren.

Aandachtspunten tijdens deze dag zijn:

- Je oude manieren van waarnemen en weten, ontstaan door de energetische verankerde ballast vanuit je Egyptische incarnatie, loslaten.
- De diepte van de Hogere kwaliteiten van je Egyptische chakrasysteem en je Ankh kracht ervaren en laten integreren.
- Het verbinden van je Platonische Lichamen en hun eigenschappen met de ontbrekende Hoeksteen, op de top van de Cheops piramide.
- Van daaruit gaan we ons de inwijdingen herinneren die o.a. plaatsvonden in de Cheops en ons verbinden met de energie van de Meesters en Meesteressen in hun Egyptische levens zoals Ankhmania, Serapis Bey, Thoth, Achnaton, Toetmozes, Isis, Hathor etc., om de kwaliteiten waarover wij beschikten in het oude Egypte weer te herinneren.

- Om ons weer heerlijk met Moeder Aarde te verbinden zal ons Bedoeïnen team vanuit hun hart voor Bedoeïnen muziek zorgen en hun Bedoeïnen dansen aan ons leren!

Dag 4: gaan we na het ontbijt met de jeeps naar de Black Dessert, die zich gevormd heeft uit basalt, meteoren en vulkanisch materiaal. Daarna rijden we naar El-Hayz, een prachtige oase waar enkele Bedoeïnen woningen staan. Hier kun je even lekker zwemmen in de geneeskrachtige waterbron, terwijl er ondertussen weer een heerlijke lunch voor ons bereid wordt. Vervolgens gaan we naar de Crystal Mountains, een wonderbaarlijk door de natuur gevormd kristalbergen gebied. Er is ook een kristallen poort waar men zich energetisch in op kan laden met de kristal energie.

De kristallen bestaan uit honing calciet en pure silicaat en hebben ook de geestkrachtige werking hiervan. Indien met ze toevoegt aan het water dat men drinkt, wekken zij de paranormale vermogen versnelt op. Natuurlijk behoort men zich af te stemmen op de hoeveelheid men inneemt, zodat dit versnellende proces niet belastend gaat werken en alles alleen plaatsvindt in overeenstemming is met zijn of haar zielsniveau! Het is toegestaan om enkele losliggend kristal mee naar huis te nemen. Bij de Kristalen Mountains zetten we ook ons kamp op. Ons Bedoeïde team zal heerlijk voor ons koken en ons laten genieten van hun tabla muziek en traditionele zang, terwijl we van een kampvuur genieten totdat we willen gaan slapen.

Dag 5: rijden we na het ontbijt gaan we naar een ander gedeelte van de Crystal Mountains waar men niet met grote groepen kan komen. Daarna rijden we naar El Agabad, een bergachtig gebied van zandduinen en witte kalkformaties, vol met waanzinnige hoge creaturen, waar je uitgeslepen tot bloemvormen of fallusachtige zwarte stenen kunt oprapen die zich gevormd hebben uit meteoren, pyriet en basalt. Deze stenen bieden beschermen tegen stralingen, zelfs krachtiger dan de zwarte toermalijn! Wij adviseren dan ook om enkele steentjes mee naar huis te nemen. Bovendien zijn ze heel geschikt om o.a. NTK te helpen aarden. Hierna rijden naar de Magic Spring, een bron die omringd is door palmen, midden in de woestijn! 's-Avonds of/en na het ontbijt kun je even badderen in een van de drie baden met geneeskrachtige bronwater. In de buurt liggen ook Gabel mountains, mummie bergen, die je kunt gaan bezichtigen indien dit je aanspreekt. In de sanddunes, dicht in de buurt, zetten we ons kamp op. Ons Bedoeïde team zal daar weer heerlijk voor ons koken en ons laten genieten van hun tabla muziek en traditionele zang, terwijl we van een kampvuur genieten totdat we willen gaan slapen, of we delen zelf creatief de avond in....

Dag 6 is de 3:3 poort opening! rijden we na het ontbijt naar een 2^{de} Magic Spring. Deze bron draagt de naam Magic Spring omdat het water daar alleen naar boven komt als iemand bij de bron gaat staan. Hier kunnen we ook lekker baden in een geneeskrachtige waterbron, terwijl ons Bedoeïde team onze lucht klaar maken. Hier zijn ook restanten te bezichtigen van een grot uit de Romeinse (Greco) periode die door de Romeinen bewoond werd. Ook kan men er gedeeltes en scherven vinden van potten en kannen uit deze periode.

Na de lunch rijden we naar de White Desert, een heel groot gebied van meters hoge grillig door erosie gevormde witte Lime- kalksteen rotsen. De fossielen van schelpen en slakken in de kalklagen maken duidelijk dat de Witte Woestijn miljoenen jaren geleden een zee is geweest. Hoogstwaarschijnlijk zul je losliggende fossielen en schelpen kunnen vinden, om bij je al verzamelde collectie toe te voegen. Je zult daar werkelijk het gevoel hebben dat je op een andere planeet vertoeft, zelfs de aanwezige energie zal nieuw voor je zijn.

- Als ons Bedoeïnen team ons 'kamp' gaat opbouwen, gaan we een op karmische aspecten gerichte zelfheling doen en de Lichtcodes van de 3:3 poort opening op nemen, die de verborgen Geometrische coderingen in ons DNA laten ontwaken. Deze codes zijn gericht op het loslaten van de lessen op planeetschool Aarde en de fysieke transformatie naar het Goddelijke Bewustzijn.

- We beginnen met de Grote Aanroep en het afleggen van de Lichtwerkers Eed, die in 1945 door Meester Djwhal Khul aan de wereld is geschonken in opdracht van Jezus.

- Vanuit deze energie gaan we de 12 symbolische poorten van Israël meehelpen om te openen. Dit zijn de symbolische poorten waardoor alle gelovigen toegang tot het Gouden tijdperk van vrede mogen bewandelen. Met behulp van eigen meegenomen stenen en/of Kristallen Schedels en de Kristallen die gevonden zijn bij de Crystal Mountains, leggen we de stad Israël symbolische neer. Iedereen die wil mag stenen in "de stad" neerleggen, die symbool staan voor de eigen woonplek of bepaalde werelddelen, om daar tijdens de Moeder Aarde heling de leefbaarheid en vrede te bewerkstelligen. Bovendien zul je beslist ook vol verwondering en bewondering naar de kleurveranderingen kijken, die het landschap als maar magischer maken door de zonsondergang! Hier zullen we ons kamp opzetten.

Dag 7: je kunt je bijna geen mooiere locatie voorstellen om wakker te worden dan bij zonsopkomst in de White Desert. Natuurlijk mag je ook lekker doorslapen, niet moet, alles mag! Als iedereen wakker is beginnen we met de Hathor Qigong, gericht op het stukje waarin men alle kennis van het begin van ons ZIJN terug haalt, die voedend is voor het hier en nu. Na het ontbijt rijden we door dit magische stukje van planeet naar de Western Desert. Waarschijnlijk een van de mooiste woestijngebieden vol met spectaculaire bergen en sculpturen. We zullen daar de plek van Dionus bezoeken, waar je zowel woestijnroosjes als blauwe kristallen kunt vinden. In de buurt van Dionus slaan we ook voor de laatste keer ons kamp op.

Dag 8: rijden o.a. naar een plateau van waaruit men een fantastisch panorama kan aanschouwen. De reuzenbergen en fallusachtige bergen lijken daar zo klein en nietig, maar als we even later tussen deze reuze creaties rijden, kan men zich bewust wordt van de grootsheid van de schepping.

Dag 9: is een local tour dag, waar je even in aanraking komt met de tijd van de farao's, Alexander de Grote, de Griekse- en Romeinse periode en de schitterende natuur in de oase. We bezoeken de Golden Mummies, hun tombes en verschillende tempels ruïnes.

- Als afsluiting van deze middag beklimmen we een zwarte berg waar de ruïne van het English House (Jebel el-Ingleez) op staat. Het English House is door de Engelse gemaakt tijdens de Eerste Wereldoorlog om als uitkijkpost te dienen. Door de vele energetische uitzuiveringen en healingen die daar plaats hebben gevonden is het een mooie energetische krachtplek geworden. Hier kun je op jouw manier rustig afscheid te nemen van de wonderbaarlijke energieën van de woestijnen.

- Optioneel is om in de avondurtjes naar een echte Bedoeïenen tent te gaan, waar we kunnen dansen of luisteren naar de traditionele muziek van Abdou Sadek en enkele lokale bekende muzikanten. Dit maakt de overgang naar Cairo iets gemakkelijker!

Dag 10: vandaag gaan we na de lunch terug naar Cairo. Je verblijf in Cairo zal je zeker duidelijk maken in hoeverre je nu voortaan bestand bent tegen de indrukken van buitenaf door de opgedane innerlijke kracht in de woestijnen!

Dag 11: De privé afspraak in de Cheops Piramide en de Sfinx! Normaal gesproken is alleen de koningskamer in de piramide geopend voor publiek. Speciaal voor 'onze groep' toestemming gekregen om de Piramide en de Sfinx af te huren. Hierdoor kunnen wij ook de voor het publiek afgesloten kamers van de Cheops en de Sfinx met de bijbehorende tempel bezoeken!

- De Moeder Matrix van de 'Kronieken der Herinneringen' die boven én onder in de aardematrix én in ons fysieke lichaam én dimensioneel rondom Heilige plaatsen verborgen zijn, leeft in de Cheops Piramide en wordt bewaakt door de Sfinx. Deze codes hebben de vorm van de Heilige Geometrie, waaronder de Platonische lichamen, de Stertetraëder en de Piramides vormen, die de Sri Yantra vormen etc. Tijdens ons verblijf triggeren deze codes automatisch ons celgeheugen om te ontwaken. Hier gaan we hetzelfde inwijdingspad bewandelen, als de adepten die ingewijd werden, om al deze coderingen weer in ons celgeheugen te triggeren. Wij gaan ons afstemmen in alle 3 de bewustzijnsniveau kamers, ook de kamer die diep onder de Cheops ligt en waar de ingang naar Amenti hallen én de Bron Der Diepe Wateren zijn! Zie Geometrie der Schepping van Drunvalo. -Ook bij de Sfinx, die normaal alleen van een afstand bewonderd kan worden, is de mogelijkheid gecreëerd om dit Unieke monument én de bijbehorende tempel een paar uur voor onszelf te hebben! Toen de oude hemel werd afgestemd met een specifieke Sterren uitlijning, werden er energetische poorten geopend naar de heilige plaatsen die toegang geven tot deze Heilige coderingen. Tijdens ons verblijf tussen de benen van de Sfinx, hebben wij een extra mogelijkheid om de herinneringen die wij vanaf het begin van het ontstaan van de aarde en de kosmos in ons celgeheugen dragen weer te herinneren!

- Als afsluiting van de dag gaan we iets heel bijzonders doen, we gaan al rijdend op kamelen, naar een mystieke plek waar nog bijna niemand vanaf weet, Thoths Solar Cross! Vanuit deze plek is het Christus- Godsbewustzijnsgrid ontstaan, dat op 96 kilometer hoogte rond de aarde resoneert. Hier kunnen we in contact komen met de Meesters van Sirius en de Godsbewustzijnsenergie die daar verankerd is. Je zult ervaren dat je tijdsgevoel verdwijnt en hoe je hierdoor in overeenstemming komt met het ritme van het Universum. Het is dé plek om onze Aarde – en Zielsterchakra te verbinden met ons hart! Hoe we de avond afsluiten blijft een verrassing!

Dag 12: na het ontbijt gaan we naar het Museum voor Egyptische Oudheden. Hier bevinden zich de grootste collectie van kunstwerken uit de Faraonische tijd. Zoals het beroemde masker van Tutanchamon tot de kleinste voorwerpen uit het dagelijkse leven in de oudheid. Het museum biedt een mooie kennismaking met de Goden en Godinnen, het leven en denken van de vroegere Egyptenaren en het leven in de tempels.

- We lunchen in de openlucht een bijzondere mooie gelegenheid.....

Na de lunch bezoeken we de Khan El Khalili, de Egyptisch grootste Bazaar, om voor ons ongekende goedkope etherische oliën of souvenirs te kopen. Waar we dineren, laat ik altijd open zodat we ons niet hoeven te haasten tijdens het shoppen!

De avond sluiten we af met een bezoek aan de Mazars. De Mazars stemmen zich af op de aanwezigen bezoekers en helen hen via hun zang en Zar muziek. Na ieder lied trommelen ze 'het kwade' uit. Uit de veel malen dat ik hen mocht bezoeken, heb ik mogen ervaren dat hun muziek en zang je in een helende trance kunnen brengen en dat men zich intens happy en gezuiverd voelt na afloop.

Dag 13: Home Sweet Home- Transfer en vlucht: Cairo – Amsterdam!

En alle dagen daarna: je verworvene kwaliteiten benutten ten gaste van jezelf en je omgeving!

Elke dag in de woestijn nuttigen we 3 heerlijke maaltijden, klaar gemaakt door de Bedoeïnen die ons vergezellen. En in de avonduurtjes kunnen we genieten van hun traditionele tabla muziek en gezang. We nemen voldoende fruit en bronwater mee, ook voor de 'uiterlijke verzorging' en natuurlijk matrasjes, dekens en indien men wil ook tenten. Bovendien mogen we elke dag opnieuw genieten van de liefdevolle service door ons Bedoeïnen team.

De investering in jezelf is € 1.777,- inclusief: Het visum, de vluchten naar Cairo en naar huis. Het transfer en jeep- vervoer voor 13 dagen. De transformatie- sessie dag en de ondersteunende Cosmic&Flower Energies. Alle spirituele verdiepingsactiviteiten en activaties buiten de transformatie dag om. Alle excursiedagen inclusief de entreegelden. Alle hotel en maaltijd kosten.

- Ondertussen is iedereen wel duidelijk geworden dat wij onze prijzen afstemmen op bepaalde coderingen. De 777 codering, waar de kostprijs mee eindigt, is de code waardoor men de levenslessen die men behoorde te ondergaan om zijn spiritualiteit te integreren kan gaan toepassen. Een toepasselijke energie voor deze reis, zeker met behulp van de Mars energie.....!

De prijs is op basis van een 2 persoonkamer, voor een eenpersoonskamer worden de kosten extra berekent!

De prijs is exclusief: Reis- en annulering verzekeringen. Persoonlijke uitgaven en kosten voor het maken van foto's en de drank.

De minimale deelname is 12 personen. Bij minder reismaatjes behoren we de prijs aan te passen indien we kiezen voor de privé reservering van de Piramiden Sfinx .

De inschrijving is pas definitief nadat het aanmeldingsformulier is teruggestuurd en de helft van de investering aan jezelf is aanbetaald.

Wij organiseren op zondag 27 januari 2008, om 13.00 een kennismakingsmiddag, waarin we onze groepsenergie gaan manifesteren en ons gaan ook alle benodigde informatie.

Bovendien ontvangt je een mapje met alle benodigde informatie, ook voor de thuisblijvers.

Na deze data sluit ook de inschrijving i.v.m. de groepsenergie.

Mocht je met ons meewillen om dit uitzuiverende en transformerende levenspad met ons te bewandelen, vraag dan binnen een kort termijn een aanmeldingsformulier aan **via Mail:**

info@cosmicflower.nl

Indien je echt graag mee wilt vragen we je om niet te twijfelen en je binnen een kort termijn aan te melden omdat we ook afhankelijk zijn van de plaatsen in het vliegtuig! Vol is vol.....

Zie voor foto's de website www.cosmicflower.nl onder de link Egypte of www.egyptdeserttours.com (De Engelse site is klaar)

May love and Light Surround the World, Hartgroet van ons Cosmic&Flower team, liefs Donny

Aanreiking:

Met de resonerende triggers tot april 2008 van onze planeet Mars in gedachte, wil ik graag het volgende gedicht van onze toekomstige docent Hilde van Dealen uit België plaatsen.

Moge dit en ondersteuning voor je zijn door de inzichten die door het lezen hiervan vrij mogen komen!

Ik Ben.....

1. Ik ben die ik ben.

Met dit lichaam en deze geest behoor ik het doen.

Dit is alles wat ik heb, ik kan niet meer ruilen.

Dit is blijkbaar precies zoals ik behoor te zijn;

zonder mij, zoals ik op dit moment ben, was de schepping niet volledig.

Ik houd op mezelf verwijten te maken voor dingen die ik (nog) niet kan.

2. Ik hoef niet perfect te zijn.

Ik hoef niet te kunnen wat ik niet kan.

Perfectie is stilstand en stilstand is dood.

Ik leef, dus ik maak fouten.

Ik mag ook fouten maken, van fouten leer ik.

Sterker nog: ik ben perfect, juist omdat ik de fouten maak die ik maak!

Zo houd ik de evolutie op gang.

3. Ik krijg precies wat ik nodig heb.

Alles helpt mij om mijn opdracht op aarde te vervullen –
ook de tegenslagen en de ziekte, de vijanden en de ruzies,
de verloren liefdes en de gebroken harten.

Als ik dat nu niet zie, zal ik het later wel zien.

Ik besef bij elk moeilijk moment,

dat alles nog veel erger had kunnen zijn.

4. Ik hoef alleen maar volstrekt eerlijk naar mezelf te zijn.

Soms behoor ik selectief met de waarheid omgaan.

Totale eerlijkheid naar andere mensen is niet altijd liefdevol,
integendeel.

En soms behoor ik mezelf beschermen,

dat is nu eenmaal zo in deze wereld.

Als ik maar niet lieg tegen mezelf;

als ik maar weet wat ik doe en waarom.

5. Ik kan het nooit de hele wereld naar de zin maken.

Wat de één goed vindt,

vindt de ander waardeloos.

Er zal altijd iemand zijn die mij bekritiseert;

er zal altijd iemand zijn die mij bewondert.

Ik behoor maar gewoon doen

wat ik voel dat ik behoor te doen.

6. Ik houd mijn aandacht in het nu.

Oude koeien horen in de sloot.

Alles is gebeurd omdat het behoorde te gebeuren,

het heeft geen zin erover te piekeren.

Ook vage fantasieën over de toekomst verspillen energie.

NU is verreweg het boeiendste,
Het interessantste moment van mijn leven,
want alleen NU gebeurt er echt, in vlees en bloed, wat er gebeurt!
Gebruik maken van mijn geheugen en het opdiepen van nuttige herinneringen mag,
maar ik ga niet zeuren.

7. Ik houd mijn aandacht hier.
Hier is mijn lichaam, dus hier ben ik.
Hier is de belangrijkste plek op aarde!
Alleen hier kan ik werkelijk zien, ruiken, horen, voelen, proeven.
Hier klopt mijn hart, hier haal ik adem,
hier voel ik mijn spieren onder mijn vel.
Ik ga niet zweven, geen twee dingen tegelijk doen met mijn geest,
want dan doe ik er minstens eentje half.
Ik ga me niet nodeloos druk maken over de eventuele gevoelens
en gedachten van andere mensen over mij elders.
Ik ben hier.

8. Iedereen mag van mij genieten op zijn/haar eigen wijze.
Ik ben hier nodig.
Anderen leren van mij, ik leer van anderen.
Maar hoe, dat weet ik niet altijd en dat hoeft ik ook niet te weten.
Ik laat iedereen zijn/haar oordeel over mij; positief of negatief.
Ik mag genieten van complimenten. Ik kan ook kritiek incasseren.
En ik hoeft niet elk beeld van een ander over mij te corrigeren.

9. Ik hoeft niet bang te zijn.
Ik houd mijn angsten kritisch tegen het licht.
Lijdt een mens niet het meest onder het lijden dat hij vreest?
Ik wacht rustig af en ik bereid me voor,
maar ik ga niet fantaseren over alle vreselijke dingen,
die eventueel ooit zouden kunnen gebeuren.
Dat vind ik zonde van de tijd. We zien wel!
Als alles goed gaat, heb ik gelukkig niet vergeefs geleden.
En als er wel iets akeligs gebeurt, heb ik tenminste niet vooraf geleden.

10. Ik hou ontzettend veel van mezelf.
Daarom kan ik ook van andere mensen houden.
Net zoals ik hou van dieren, planten, bomen, rotsen.
En alles houdt van mij.
De stoel waarop ik zit, houdt van mij.
Het tijdschrift dat ik in mijn handen heb, houdt van mij.
De zon bemint mij, de maan ook.
Alles is Liefde en ik ben er een deeltje van!

Zodra Hilde klaar is met haar voorbereidingsperiode om als Cosmic&Flower docente aan de slag te gaan, zal zij zichzelf voorstellen in een van de volgende nieuwsflitsen.

Rest me nog om jou en je dierbaren, namens ons Cosmic&Flower team, kerstdagen toe te wensen, die gestuurd worden door het Universele Licht en de Onvoorwaardelijke liefde.

Moge 2008 jou en je dierbaren elke dag opnieuw, datgene aanreiken wat nodig is om het Meesterschap te creëren over je eigen wezen. Moge dit gehele proces elke dag opnieuw ondersteund worden vanuit de 3^{de} Straal van de Hogere Intelligentie en Liefde en door alle liefdevolle Dienaren van deze Straal.

May love and Light surround the World. Hartgroet van ons, liefs Donny