

Dag lieve Cosmic&Flower vriend of vriendin

In de late uurtjes van 20 mei ben ik weer in de armen van ons dierbaar gezin geland. Het afscheid van mijn zielsmaatje Mahmoud ging gepaard met tranen, maar deze stroomde ook toen ik ons gezin weer mocht omarmen! Het is niet gemakkelijk om de helft van mijn hart in Egypte achter te laten en met de andere helft in Nederland te zijn, en in september weer andersom. Maar dankbaar kan ik schrijven dat ik met beide benen weer verankert ben op Nederlandse bodem en mijn dienstbaarheid nu weer volledig wil aanbieden, indien nodig. Indien je mij gemaild hebt beantwoord ik deze een dezer dagen...

Graag wil ik even ter bezinning het vieren van Pinksteren, het uitstorten van de Heilige Geest, vanuit enkele religies omschrijven:

De doelstelling van het uitstorten van de Heilige Geest vanuit enkele religies

De inwijding van de Heilige Geest, zoals deze heden ten dagen genoemd word, vond vanaf den beginne op verschillende wijzen plaats, allemaal met dezelfde doelstelling: het hervormen van ons fysieke wezen door middel van onze gedachtes...

Omschrijving vanuit de Egyptische bijbel: En ik zal de aarde blijven herscheppen, totdat zij volkomen van goud is. Vanuit het licht schiep ik het goud, en ik maakte daar goden van. En ik gaf hen de opdracht de aarde te regeren. Op de Shatau verzamel ik gezanten om slaven vrij te maken van hun lot. En zo is Shatau als een visioen der rijken, die doorkliefd om de 12 Stralen van Aton in het hoofd te ontvangen. Laat Re nu uw doorklieven met zijn Stralen, opdat gij zult zijn tot het lichtend goud in de kamer van het hart.

Ik zal u leiden tot de geheimenissen van initiatie. Ik zal u de Zeven Basis Lichten laten zien van Osiris, die u als een kroon op uw hoofd kunt dragen. Zij laten u de zeven delen van de reis door verschillende dodenrijken zien, die Osiris maakte, en die voor u opgetekend zijn, opdat gij daar uzelf aan kunt hervormen. Hervorm uw gedachten, waarop ook uw lichaam vernieuwd zal worden.

Weet dat initiaties uw Ziel en uw Ka tot eeuwig leven leiden. Doe de lampen aan en ken de Zeven Basis Stralen van de Ka die uw Zieldelen leiden, want ziet, zij zijn met velen. De Zeven Basis Stralen hebben de Ba doorboort om haar te transformeren. Zalig zijn zij die zichzelf laten zuiveren door de Khu-Sahu.

Omschrijving vanuit het Joden- en Christendom: Het Joodse volk Israël heeft 400 jaar als slaven volk in Egypte gewoond, totdat Mozes als spirituele leider opstond en hen door Goddelijke kracht en bovennatuurlijke hulp uit Egypte leiden. Vijftig dagen nadat Mozes zijn leiderschap beklede vond een Goddelijke ontmoeting plaats ontving hij de 10 geboden, die als richtlijnen behoorde te verankeren in de gedachtegang van zijn volk, om de Universele, Onvoorwaardelijke liefde op Aarde te herstellen. Dit moment, waarin God Zichzelf aan het Mozes openbaarde en hem de richtlijnen gaf voor het volk Israel vieren de Joden met het Pinksteren.

En exact op de data van het Joodse Pinksterfeest werd de Heilige Geest uitgestort over de volgelingen van Jezus, zoals Jezus beloofd had. Vanaf dat moment werd het voor iedereen mogelijk om door het geloof in Jezus rechtstreeks contact met God te hebben.

Door deze uitstorting van de Heilige Geest werd de kerk van Christus geboren. Voor Christenen is Pinksteren het feest van de wedergeboorte door de Geest van God en van de innerlijke spirituele bekrachtiging door de vervulling van de Heilige Geest.

Omschrijving vanuit de Islam: Ook Moslims geloven in de Profeet Jezus (ص) en in de Heilige Geest. Maar omdat zij in een absolute Eenheid van God geloven erkennen zij niet het Christelijke concept van de Drie-eenheid. Voor hen is de Heilige Geest Aartsengel Gabriël, (de Roehoel Amien), die communiceert tussen God en de mens. Zij geloven dat iedereen die een rein leven leidt en Gods nabijheid zoekt, de Heilige Geest kan ontvangen. Moslims zien met Pinksteren de vervulling van vele profetieën zoals die in Johannes en Deuteronomium, die wijzen op de komst van de Profeet Mohammed (ص) en de openbaring aan hem van de Heilige Koran, waardoor de mensheid de Gods Vonk kan ontvangen, die de Eenheid van onze Schepper en ons eigen Goddelijke wezen kan laten inzien. Mocht je meer willen weten over de Islam en Pinksteren dan kun je <http://www.alislam.org> bezoeken.

Spiritueel gezien is de Gods Vonk, de Heilige Geest, de Kracht van God, waardoor nog steeds wonderen en bovennatuurlijke dingen plaatsvinden. Het ontvangen van de Heilige Geest is een proces waarin men geleidelijk weer in contact komt met zijn eigen verloren Goddelijke kracht, waardoor men terug kan transformeren zijn eigen Goddelijke wezen!

Vandaar dat ik je vanuit mijn hart vraag om elke dag opnieuw Pinksteren te vieren en je open te stellen voor het ontvangen van de Heilige Geest en je een transformatie/evolutie proces vanuit het Universele Licht en de Onvoorwaardelijke Liefde toe wens.

Oproep door Hans Stolp

Naar aanleiding van de oproep van Hans Stolp, die ik als afsluiting plaats, wil ik graag even van gedachte met je wisselen over de Kosmische Hiërarchie en het oude Egyptische concept.

De Kosmische Hiërarchie en het Egyptisch Concept

Net zoals de mensheid hier op Aarde wordt bestuurd door regeringen is er in de Hogere Sferen een Hiërarchie, een opgebouwd systeem met een taakverdeling dat alles bestuurt. Het grote verschil tussen de besturende organen op Aarde en die van de Hogere Sferen is, dat men in de Hogere Sferen geen eigenbelang kent, alleen Gods Wil. Het werk, dat van daaruit verricht wordt is gebaseerd op liefde, eenheid en samenwerking. De doelstelling van deze Hiërarchie is om het Universum, waartoe ook de Aarde en haar bewoners behoren, te onderwijzen, begeleiden en ondersteunen, zodat alles wat een onderdeel uitmaakt van het Universum weer terug kan transformeren/evolueren voor het Hoger Goddelijke Plan.

Na de val van Atlantis teleporteerde velen onder ons zich, met behulp van de MerKaBa, naar Egypte. Hier hebben we een poging gedaan om het Hogere Atlantische niveau te behouden, dat bepaald werd door middel van wetmatigheden, die zowel de kosmische orde als de maatschappelijke orde bepaalde. Het waren ongeschreven wetten die als kenmerken van de Goddelijke drijfkrachten werden gezien. Helaas zoals bekend is faalde we hierin.

Vandaar dat ons onder de hoede en begeleiding van Maat, de dochter van Ra een Kosmisch concept werd aangeboden.

Maat werd de Vrouwe van de Goden en Godinnen; de Vrouwe van de Hemel; de Koningin van de Aarde; de Meesteres van de Onderwereld en Vrouwe Justitia genoemd. Zij was de Godin die het concept van de Kosmische orde, waarachtigheid, rechtvaardigheid, solidariteit, eenheid in religies en de onvoorwaardelijke liefde personifieerde. Het concept is te bezichtigen in de Citadel in Cairo.

Tijdens de 18^{de} dynastie kwam er een verandering en werd een nieuwe Zonnetheologie ingevoerd. Het Concept waar Maat eerder voor stond, kreeg als invulling "de wil van de God". Hierdoor ontstond het basis principe dat God persoonlijk kan ingrijpen om te doen wat rechtvaardig is en ieder mens God kan bereiken door zich waarachtig, rechtvaardig, solidair en vanuit Onvoorwaardelijke Liefde te gedragen.

De Zonnetheologie stroomde door naar het Christendom, waar het met de Latijnse woorden Deo Volente, (Als God het wil) nog steeds wordt toegepast. Ook door de Moslims wordt het nog steeds toegepast met de Arabische woorden: Insh' Allah (Als God het wil).

Gods Wil behoort dus onze Goddelijke Wil te zijn, die gebaseerd is op de Eerste Straal, die ons helpt om de Goddelijke kracht, de Goddelijke Wil en het Goddelijk Plan in ons wezen te integreren. Indien men in overeenstemming leeft met Gods Wil, brengt men automatisch ook Gods Wijsheid en Gods Liefde tot uiting...

Zo moge de nieuwe Aardse Hiërarchie op Kosmisch niveau spoedig in de Tweede kamer ontstaan, en gebaseerd zijn op Gods Wil, door de spiritualiteit van het Hart.

May love and Light surround the World, in liefde Donny Heuvelmans

Oproep door Hans Stolp

Lieve mensen,

Graag wil ik jullie onderstaande oproep voorleggen. Ik denk dat deze voor zichzelf spreekt. Zouden jullie deze zoveel mogelijk willen doorgeven aan mensen die misschien geïnteresseerd zijn in een spirituele politieke partij? Samen moet het lukken...

Alvast zeer bedankt, en een hartelijke groet, Hans Stolp

Oproep: Nu of nooit: spiritualiteit van het hart in de Tweede Kamer...

Bij de komende verkiezingen van 9 juni voor de Tweede Kamer doet dit jaar ook de spirituele **Partij voor Mens en Spirit** mee. Deze partij pleit voor een politiek vanuit het hart, en wil onder andere opkomen voor een ander onderwijs, voor alternatieve geneeskunde en voor een menselijke(r) zorg.

De Partij voor Mens en Spirit vroeg mij (**Hans Stolp**) als lijstduwer voor deze partij. Een lijstduwer is iemand die niet zelf de politiek in gaat, maar die probeert zoveel mogelijk aandacht te vragen voor de partij en stemmen te werven. Ik heb dat aanbod aanvaard en sta dan ook, zoals dat voor lijstduwers de gewoonte is, op de laatste **(de 40e) plaats van lijst 14: de Partij voor Mens en Spirit**.

De lijstaanvoerder van **lijst 14** (ofwel de nr. 1 van deze lijst) is **Lea Manders**, een bijzondere vrouw: zie haar foto op de website van de partij, www.mensenspirit.nl

Het moet toch mogelijk zijn dat voor het eerst een vertegenwoordigster vanuit de spirituele wereld haar intrede doet in ons Parlement. Dat zou een nieuwe en belangrijke stap zijn in de verdere uitgroei van de spirituele beweging!

Iemand vroeg mij, waarom ik eigenlijk koos voor de Partij voor Mens en Spirit voor de komende verkiezingen. Er werd meteen bij gezegd dat mijn antwoord kort moest zijn... Daarom heb ik het zo geformuleerd: De spirituele beweging heeft zich nu zo ver ontwikkeld dat zij op de drempel staat van een nieuwe tijd: nu zal zij op alle terreinen van het leven voor omvormingen gaan zorgen. Zo zal zij niet alleen de biologische en biologisch-dynamische landbouw ondersteunen, maar ook de alternatieve gezondheidszorg ondersteunen en mogelijk maken. Ze zal niet alleen een andere vorm van onderwijs gaan ontwikkelen, waarin centraal staat wat het kind nodig heeft om zich te kunnen ontplooiën tot een warm, open en liefdevol mens, maar ook een andere rechtspraak, waarin vergelding meer en meer plaats gaat maken voor vergeving. Bovendien zal zij een andere, universele religie gaan ontwikkelen en mogelijk maken: die van het innerlijke weten en het hart. Om dit alles te kunnen realiseren, is het belangrijk ook de politiek serieus te nemen om daar gehoor te vinden. Voor het eerst lijkt het mogelijk dat een spirituele politieke partij nu ook daadwerkelijk zijn intrede zal maken in ons parlement om daar te werken aan de zo noodzakelijke transformatie van onze samenleving. Daarom steun ik de Partij voor Mens en Spirit van harte! Doet u mee?

Als jullie mee willen helpen bij deze poging om ook in de politiek aandacht te vragen voor spiritualiteit, zouden jullie dan de komende weken dit bericht zoveel mogelijk door willen geven aan bekenden en vriendinnen/vrienden? Samen sterk!!!

Ik reken op jullie! Hans Stolp Partij voor Mens en Spirit, lijst 14